

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 1 2024

zaterdag 6 januari: Feest van de Openbaring van de Heer

zondag 7 januari 2024: Feest van de Heilige Familie

6 januari: Driekoningen of Epifanie

Epistel : Isaias 60 , 1 - 6

Evangelie : H. Mattheus 2 ,1 -12

7 januari : Feest van de Heilige Familie

Epistel : H. Paulus aan de Kolossenzen 3 , 12 - 17

Evangelie : H. Lucas 2 ,42 -52

“De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen Hem geschenken brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen Hem hun schatting : alle heersers brengen Hem hulde, alle volken zijn Hem onderdanig”.

Psalm 72

Homilie Driekoningen - 6 januari 2024

Heden vieren we de Openbaring van Onze Heer, het feest waarop de kleine Jezus zijn manifestatie aan de wereld voltooit, tenminste wat zijn jeugd betreft. En als ik zeg dat Hij het voltooit, dan bedoel ik de volmaaktheid van dit werk. Want op deze gezegende dag leerden zelfs de heidenen, de vreemdelingen, en niet alleen de Joden die de Mozaïsche godsdienst beleden, het nageslacht kennen van de Vrouw die aan Adam en Eva én aan al hun kinderen was beloofd. Men zou kunnen zeggen dat op de dag van de komst van de koningen, het menselijk ras voldoende vertegenwoordigd was om zich voor te bereiden op wat dit Kind zou doen wanneer het zou opgroeien.

Maar de dag van Driekoningen leert ons ook, en vandaag misschien nog wel belangrijker dan ooit, een correcte houding aan te nemen ten opzichte van onze autoriteiten, zowel burgerlijke als religieuze. Wanneer de koningen in Jeruzalem aankomen, wordt de hele stad op de hoogte gebracht van het nieuws dat ze brengen - er is een koning geboren en hij is de Messias. De hele stad, inclusief de koning en de hoogste vertegenwoordigers van het Joodse priesterschap, die geraadpleegd waren, was geschokt door dit nieuws. Maar, vreemd genoeg, ondanks de messiaanse verwachting die bij het Joodse volk leefde, was de reactie heel anders dan je zou verwachten: geen feestelijkheden, geen pelgrimstochten georganiseerd om de Gezalfde van de Heer te verwelkomen. Integendeel.

Op de voorgrond treedt natuurlijk koning Herodes, die de Messias simpelweg wil elimineren door hem te vermoorden, omdat die alleen maar een probleem voor hem is. Dit kleine kind dreigt zijn koninklijke heerschappij te verstoren en zijn plaats in te nemen. Daarom moet er aanstonds actie worden ondernomen tegen dit kind. Voor ons is dit een grote les: wij kunnen inspiratie putten uit het voorbeeld

van de koningen wanneer we geconfronteerd worden, met onze burgerlijke autoriteiten die openlijk tegen de katholieke religie strijden. Maar, deze autoriteiten verliezen hun macht over ons, voor zover de bevelen die zij geven in strijd zijn met ons H. Geloof ! We zijn niet verplicht hen te gehoorzamen; sterker nog, we hebben niet het recht hen te gehoorzamen. In plaats daarvan moeten we handelen zoals de koningen die, ontheven van hun belofte om Herodes preciezer te informeren, hem vermeden wanneer zij naar huis terug keerden. Ook wij kunnen niet samenwerken met de burgerlijke autoriteiten die de Kerk, het Mystieke Lichaam van Christus, willen vernietigen!

Aan de andere kant kunnen we religieuze autoriteiten hebben die mensen niet naar Jezus leiden, die niet willen dat mensen de ware Messias ontmoeten. Dit was het gedrag van de Joodse hogepriesters vanaf de geboorte van Jezus tot aan zijn opstanding. Het was hun plicht om de mensen voor te bereiden en hen naar hun Verlosser te leiden, en dat deden ze niet. Wij kunnen de 'voorgangers' van de Kerk dan ook niet volgen als zij niet onderwijzen wat Jezus onderwees en ons niet naar Hem toe leiden. Toegegeven, het is moeilijk om zo'n situatie te onderscheiden; het moet van geval tot geval gebeuren, maar het kan nodig zijn voor onze verlossing. De Katholieke Kerk heeft al situaties gekend waarin 'geestelijken' fout waren, zelfs ketteren, en we hen niet moesten volgen. Denk bijvoorbeeld aan alle corrupte geestelijken die de opstandige Luther volgden.

Maar, laat deze waarschuwingen onze vreugde niet kapot maken. Die zou zeker veel groter zijn als alle autoriteiten van deze wereld, zowel de burgerlijke als de religieuze, de Leer van Jezus nauwgezet zouden volgen en de mensen naar Hem toe zouden leiden. Maar...ondanks een andere stand van zaken kunnen we ons nog steeds, net als de koningen, verheugen in het feit dat we de Messias en Zijn Leer hebben gekend. Mogen die kennis ons in deze jaren langs een andere weg leiden dan vóór de tijd van onze ontmoeting met Christus, zodat we standvastig en trouw blijven in ons geloof in Hem. E.H. Markiewicz

Homilie Feest van de Heilige Familie - 7 januari 2024

Het feest van de Heilige Familie, dat we deze zondag vieren, is gewijd aan de heiliging van christelijke gezinnen, zodat het huizen worden waarin elk lid steeds heiliger wordt, zodat het aardse gezin compleet kan zijn in de hemel. Daar zullen ze echt gelukkig zijn en zonder problemen. Laten we deze waarheid nooit vergeten: het gezin is de eerste samenleving waarin we heilig kunnen en moeten worden. Maar omdat de meeste teksten van de Mis over dit mysterie van de Familie spreken, wil ik vandaag de vrijheid nemen om jullie aandacht te vestigen op een precies punt in het Evangelie dat jullie zojuist gehoord hebben.

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd, en de tweede keer in de evangelietekst, herinnert de heilige auteur ons aan deze fundamentele waarheid over Jezus, deze keer als adolescent: "Hij groeide in wijsheid en welgevalligheid bij God

en de mensen" (Lc 2,52). Als de evangelist deze uitspraak herhaalt, dan is dat omdat hij het belangrijk vindt voor ons, zijn lezers.

Allereerst moeten we aandringen op de waarheid van de menselijkheid van Onze Heer Jezus Christus. Ja, terwijl Hij waarachtig God was en als zodanig volmaakt, was Hij ook waarachtig mens, dat wil zeggen een levend wezen dat, naarmate hij opgroeide, zijn talenten kon tonen en het goede kon laten zien dat in elke leeftijd van de mensheid schuilt. Het lied van een jonge jongen is niet hetzelfde als dat van een volwassen man, en toch kan van beiden gezegd worden dat ze uitmuntende zangers zijn.

Naast het benadrukken van de ware menselijkheid van Jezus helpt deze uitspraak ons, gelezen in de context van het evangelie van vandaag, om een manier te vinden om, net zoals Jezus, te groeien in genade voor God en de mensen. De vorige keer heb ik de deugd van dankbaarheid voorgesteld als een goede manier om de deugd van nederigheid te verwerven en zo onszelf te versterken in heiligheid. Vandaag durf ik een aanvullend middel voor te stellen, of eigenlijk de volgende stap. De deugd van nederigheid is in feite de meest fundamentele op deze weg naar heiligheid en moet worden verworven tijdens onze geestelijke jeugd.

Deze zondag beveel ik een deugd aan die geworteld is in nederigheid, als een goede manier om door de leeftijd van geestelijke adolescentie heen te komen. Deze deugd is volgzzaamheid ten opzichte van het Woord van God. Jezus, twaalf jaar oud, luisterde naar de leraren van de Wet, dat wil zeggen, naar degenen die de Wet van Mozes, Gods Openbaring, onderwezen en Hij stelde vragen. Hij probeerde zich te verdiepen in wat er gezegd werd om he 'Woord van God' beter te begrijpen. We zouden zelfs kunnen zeggen dat Hij op dit punt al begonnen was met het onderwijzen van de mensen, omdat Hij de aandacht vestigde op de noodzaak om dieper in te gaan op wat God door de profeten had gezegd. Wat een verschil met de tieners van alle tijden, die er alleen maar aan denken om hun eigen wil te doen! Jezus zei tegen Maria en Jozef: "Wisten jullie niet dat ik naar mijn Vader moet gaan? (Lc 2,49) Voor Hem was het duidelijk dat God in het middelpunt van zijn leven moest staan, zodat Hij als mens kon groeien in genade.

Zoals je ziet is een goede manier om volgzzaamheid aan het Woord van God te leren, allereerst door onze tijd, energie, wil en intelligentie te wijden aan het kennen ervan. We zullen niet vooruitkomen in heiligheid, dat wil zeggen gelijkenis met God, als we niet steeds dieper mediteren over de goddelijke foyermysterieën. Misschien is het dan tijd, vooral als we onze voornemens voor het nieuwe jaar om te gaan sporten, beter te gaan eten of wat dan ook al hebben laten varen, om ons voor te nemen om voortdurend onderwezen te worden in het geloof. Door een goede catechismus te lezen, of een serieus boek over het geloof, of een aspect daarvan. Of zelfs een boek over de geschiedenis van de Kerk, het leven van een heilige of de geschriften van een heilige. Het is ook belangrijk om een beetje na te denken over wat je leest, om al deze nieuwe kennis te verwerken. Alleen door ons geloof te

verdiepen zullen we zien dat God onze vragen al heeft beantwoord en dat Hij onze heiliging verlangt.

Laten we dus bidden dat de Heer ons de moed geeft om deze grote uitdaging aan te gaan en Hem na te volgen door in ons leven te groeien in genade. Dat Hij ons de kracht geeft die we nodig hebben om niet te falen in onze geestelijke voornemens.

E. H. Markiewicz

Wat we weten over de Driekoningen

Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60 — over de juiste rolverdeling lopen de meningen soms uiteen. Daarmee wilde men aantonen dat Gods Zoon kwam voor alle culturen en leeftijden. Wat er later met de Wijzen gebeurde, daar bestaat weinig informatie over. Volgens sommige legendes keerden ze alle drie terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Constantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom van Keulen waar hun relieken zich bevinden.

Traditie: Driekoningentaart met een verborgen boon. Wie de boon heeft, krijgt de kroon en mag die kroon de hele dag dragen!

Op maandag na Driekoningen wordt er in Antwerpen niet gekookt: iederren eet die dag:worstenbrood en appelbol

Huiszegening

Christus + Mansionem + Benedicat

20 C + M + B + 24

Christus

zegene

dit huis

Zaterdag na de H. Mis bent u welkom op de Driekoningen receptie

Zondag H. Mis om 10 uur waarna vertrek van de priester

Volgende H. Mis is op zondag 21 januari om 12 uur

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 - gsm 0483 28 94 81