

## FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 10 2022

Zondag 6 maart

### Eerste zondag van de Vasten

**Epistel** : Paulus aan de Korinthiërs II; 6, 1 - 10

**Evangelie** : Mattheus 4, 1- 11

*“Hij die woont onder de hoede van de Allerhoogste zal blijven onder de bescherming van God.”*- Introïtus van de Mis

De veertigdaagse Vastentijd brengt ons de herinnering van Jezus' verblijf in de woestijn, en ook het verband met het vasten van Mozes en Elias, in een rijke liturgie !

Eerst kende de Kerk twee vastendagen, het hele jaar door: woensdag en vrijdag : woensdag om het verraad van Judas en vrijdag om de kruisdood van Christus.

De heiligenfeesten staan in de vastentijd op de achtergrond en de altaren worden niet versierd met bloemen,

De Vasten werd ingezet op Aswoensdag met het askruisje en de gedachtenis aan de dood: *“Gedenk, o mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.”* Toch is de as het symbool, niet alleen van de sterfelijkheid, maar ook van onze onsterfelijkheid! Want de as komt van de palm waarmee de Kerk het voorbije jaar de triomftocht van Christus vierde. Zo laat de Kerk in elke boeteviering ook de verrijzenisgedachte doorschemeren! De as, zinnebeeld van zonde en nood, werd ons opgelegd in de vorm van een kruis. Zo wordt het teken van onze ondergang ook het teken van onze...verlossing !

Zo is tenslotte het kruis van gewijde as voor elkeen het symbool van de grote wet van Christus:.. *Sterf...om te leven ! ... Wie zijn leven verliest, zal het winnen !...Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft kan hij niet leven.*

De Voorvasten was een uitnodigingstijd met stijgende spanning; de Vastentijd zelf een strijd tussen licht en duisternis met -het defensieve karakter tijdens de twee eerste weken: Christus en zijn Kerk gaan in de verdediging. Denk aan Christus die in de woestijn wordt bekoord door de duivel

- het offensieve karakter tijdens de twee daaropvolgende weken:

Christus en de Kerk gaan zelf over tot de aanval. Denk aan

Christus die de duivel verjaagt uit de stomme man.

En als laatste deel de passietijd waarin de overweging van het lijden van Christus centraal staat.

De Kerk geeft ons deze Eerste Zondag van de Vasten

-een plechtige uitnodiging: *“Zie, thans is het de tijd die Hem behaagt, nu is het de dag van het heil.”* (epistel)

-een programma met opsomming van christelijke deugden.

Vanaf het Introïtus wordt ons al moed en vertrouwen ingeprent: *“De mens die Mij aanroept, Ik zal hem verhoren”*. En meer nog: *“Ik zal hem verheerlijken”*. Weer een link naar de Verrijzenis! En in de Tractus een verwijzing naar de engelen: *“Want aan zijn engelen heeft Hij voor u bevolen dat zij u geleiden op al uw wegen”*.

Bidden en vasten is de opdracht. Christus zelf sprak over een soort duivels die men slechts kan verjagen door gebed én vasten

## **De dagelijkse misgebeden van de ‘oude Mis’ tijdens de Vasten behoren tot de rijkste liturgie van het Kerkelijk Jaar .**

Daarom even sporadisch de volgende week overlopen:

### ***Maandag***

*“Wat verdwaald is zal Ik opzoeken, wat gewond is, zal Ik verbinden.”* – Epistel - Ezekiël 34,15

De hele Mis wordt beheerst door de Goede Herder: God is liefde, God is goedheid. Fijn dat de Kerk ons bij het begin van enkele nieuwe perioden een ‘Goede-Herder-mis’ geeft: 1<sup>ste</sup> maandag van de Vasten, 2<sup>de</sup> zondag na Pasen en dinsdag na Pinksteren.

De Goede Herder keek van de catacomben muren, van de mozaïeken in de basilieken op de gelovigen neer. De Kerk geeft ons Christus, het altaar is Christus, in het evangelie spreekt Christus, de naaste is Christus... *‘Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst...Ik was ziek, Ik was in de gevangenis ...enz. - Mt 25, 31 - 46*

### ***Dinsdag***

*“Vol vertrouwen moeten wij ons geheel op God verlaten, want Hij zal ons leiden langs zijn wegen, die niet altijd onze wegen zijn... maar zijn woord zal altijd uitwerken wat Hij wil”* -Epistel

We worden omringd door het mysterie : *“Eer de bergen werden, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt Gij, o God”*. Ps 89,2

Het is de viering van Gods wegen. Die zijn geheimvol en onnaspeurlijk. Het is de werkzaamheid van de genade. Beantwoordt men de genade dan wordt men heilig; verwerpt men de genade dan gaat men verloren.

### **Woensdag**

*“Heer, gedenk uw barmhartigheid en uw ontferming, die eeuwig zijn; laat onze vijanden nooit over ons heersen”* – Introïtus 24, 6

Quatertemperdag. De zelftucht en onthouding gedurende de vasten zullen ons, zoals Mozes en Elias, dichter bij God brengen. Dan zijn we meer bereid de wil van God te aanvaarden: *“Want wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is, dat is mijn broeder en zuster en moeder”*

-Mt 12, 50

### **Donderdag**

*“Lof en heerlijkheid zijn voor zijn aanschijn, heiligheid en luister in zijn eeuwige woning”* - Introïtus Ps. 95, 6

Nu gaat het over brood. In het epistel over brood voor de hongerige; in het evangelie over brood voor de kinderen en broodkruimels; de communio wijst op het eucharistisch brood. En...de Cananese vrouw wordt het ideale type van de boetvaardigheid. Zij leert ons standvastigheid in gebed en een ootmoedige boete.

### **Vrijdag**

*“Heer, bevrijd mij van mijn angsten; zie neer op mijn ellende en mijn kwellen en vergeef al mijn zonden”*- Introïtus Ps. 24, 17-18

Tweede quatertemperdag. Een grote boetedag. In het epistel een indrukwekkende boetepreek van Paulus, hét voorbeeld van trouw in de bekering. Het evangelie zet het zegel op deze Leer.

### **Zaterdag**

*“Laat mijn gebed, o Heer, als wierook stijgen voor uw aangezicht. Moge mijn handen zich verheffen tot een avondoffer”*Graduale Ps. 140,2

Derde quatertemperdag. Vele lezingen en de belofte van God dat, als we trouw blijven, we onoverwinnelijk zijn. Ook een gebed voor uitbreiding van de Kerk, de Kerk als voorafbeelding van de Verrijzenis. En plots staat Jezus daar verheerlijkt op de berg Thabor (evangelie). Thabor is slechts een doorschemeren; het moet de apostelen voorbereiden op

Calvarië. Vandaar de angstige sombere uitroepen in het Offertorium, Communio en in de andere gebeden eigen aan deze Mis.

### **Kruiswegmeditatie op vrijdagen in de Vasten**

14.30u: Improperia - Palestrina

15.00u: Kruisweg

*Enkele zinnen...*

- De stad van God stoot de Zoon van God uit. De stad die David veroverde, verwerpt de Zoon van David...7<sup>de</sup> statie
- Als dood valt Jezus neer midden een orkaan van passie en haat, het onschuldige Lam midden de wolven...9<sup>de</sup> statie
- Boven de grot van Betlehem hadden engelen gezongen. Nu rolt een zware steen voor de rotsholte van het graf.....14<sup>de</sup> statie

En na iedere statie onze vraag:

***Bekeer onze ongevoelige harten. Leer ons Jezus kruis begrijpen en beminnen.***

**AANDACHT !!!**

**Zondag 13 maart: H. Mis om 9.30u**

**Zondag 20 maart.**

11u : H. Mis

12u : ***Diner.*** Inschrijven voor 16 maart.

***Project Broederlijk Delen: zie aparte brief***

Foyer Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be)

W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net)      [info@huizemarth robin.net](mailto:info@huizemarth robin.net)

[www.huizemarth robin.net](http://www.huizemarth robin.net)      [www.facebook.com/huizemarth robin](https://www.facebook.com/huizemarth robin)