

## FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

**wekelijks foyerblaadje nr 13 2022**

Zondag 27 maart

**Vierde Zondag van de Vasten**

Laetare- zondag

**Epistel** : Paulus aan de Galaten 4, 22 - 31

**Evangelie** : Johannes 6, 1 – 15

Het is een echte vreugdezondag in volle vastentijd. De priester legt de boetekleren af en mag een rooskleurig misgewaad dragen, er mogen weer bloemen op het altaar en de H. Mis begint met de vreugderoep ‘Laetare!’ – ‘Verheugt u !’

Waarom zo onverwacht veel vreugde?

In de oudste tijden begon de Vasten pas na deze zondag; dus is het vandaag zoals wij zouden zeggen ‘vastenavond’. Vandaar nog een herleving hiervan op “halfvasten” Want, we zijn halfweg !

Bij een moeilijke beklimming doet het goed te weten dat men halfweg is. Men kijkt naar beneden en ziet hoever men al is geklommen...men kijkt naar boven en ziet wat er nog te klimmen valt. Men rust, verfrist zich, eet, drinkt en schept nieuwe moed om verder te gaan.

Wat is de Kerk een goede psycholoog! Op de 3<sup>de</sup> zondag van de Advent, met Kerstmis in het verschiet, zingt ze ‘Gaudete’; nu met Pasen in het vooruitzicht zingt ze ‘Laetare’. Weest blij! De verlossing nadert. Er is blijdschap bij wie gaan gedoopt worden, blijdschap bij alle christenen, want Christus zal de hel én de dood overwinnen bij Zijn verrijzenis.

De komende paasvreugde valt samen met het openbloeien van de natuur; weerom een beeld van de verrijzenis van Christus en van de ziel.

Het is vandaag een Eucharistische zondag ! Bij het begin van de Vasten gingen we met Jezus naar de woestijn; nu willen wij Hem volgen zoals de mensen uit het evangelie. Want we weten het: voor hen deed Jezus zijn broodvermenigvuldiging. Jezus nam hun gaven aan. De Heer neemt ook onze offergaven tijdens de H. Mis aan. Hij neemt ze in Zijn handen, zoals Hij destijds het brood aannam dat men Hem gaf. Hij dankt de Vader en spreekt een gebed uit. Dat is de consecratie. Daarna deelt Hij zichzelf uit als nooit verminderend geestelijk Brood. In het evangelie roepen de mensen het uit: “Ziet, Christus is waarlijk de profeet, de gezant van God, die de mensen gelukkig kan maken”.

De zondag van de vreugde !

**Introïtus** : “Verheug u, Jeruzalem...wij zullen opgaan naar het huis van de Heer”.

**Graduale** : “Moge er vrede zijn binnen uw muren en overvloed in uw torens”.

**Tractus** : “Zoals de bergen rondom Jeruzalem, zo staat de Heer rondom zijn volk, van nu af tot in eeuwigheid”.

**Offertorium** : Looft de Heer want Hij is goed... enz.

Gedoopten zijn vrije kinderen van God. “Deze vrijheid heeft Christus ons bewerkt” -*Epistel*-

## **De dagelijkse misgebeden van de ‘oude Mis’ tijdens de Vasten behoren tot de rijkste liturgie van het Kerkelijk Jaar .**

Daarom even sporadisch de volgende week overlopen:

### **Maandag:**

“O God , verlos mij door uw naam, bevrijd mij door uw kracht;verhoor mijn gebed...Want vreemden zijn tegen mij opgestaan en machtigen zoeken mij te doden” -*Introitus*. De evangeliën van Johannes -donderdag uitgezonderd- geven de zielestrijd van Jezus weer, de innerlijke lijdensgeschiedenis, de strijd van de duisternis tegen het licht. De epistels tonen nu voorafbeeldingen van de lijdende Christus.

### **Dinsdag:**

“Heer, heb medelijden met uw volk en laat het in uw goedheid herademen nu het voortdurend door kwellingen wordt beproefd”. -*Slotgebed over het volk*

### **Woensdag:**

“Gij zult weer mijn volk zijn en Ik zal zijn uw God”. -*Eerste les*. “Heer, ik geloof !”-*Evangelie*

### **Donderdag :**

Zoals de zoon van de Soenamitische vrouw -*Epistel*- en die van de weduwe van Naïm -*Evangelie*- door Gods medelijdende liefde tot het leven werden opgewekt, zo zijn wij door het H. Doopsel tot het leven van de genade geroepen, niet om onze eigen verdiensten, maar door de goedheid van God.

### **Vrijdag :**

Christus heeft ons zijn Godheid op menselijke wijze getoond. Dit goddelijke, maar ook het diep-menselijke, vinden wij in het evangelie van deze dag. Het leert ons hoe begrijpend Jezus tegenover ons staat.

### **Zaterdag :**

“Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt wandelt niet in duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten”. -*evangelie*.

## **Het Sacrament van de Biecht**

1.Waarom biechten? Eenvoudigweg om gelukkig te zijn. De biecht is een instrument van innerlijke vrede en een balsem voor de ziel; het biechten bevrijdt ons van onze zonden, anders kunnen wij geen eeuwigheid delen met

God die liefde is. Liefde is het totaal tegenovergestelde van zondigheid. De biecht bevrijdt ons, verzacht en geneest wonden.

2. Wij kunnen de biecht vergelijken met het onderhoud van een wagen, het nemen van een douche tegen het vuil worden van ons lichaam, maar ook met een krachtige injectie vitaminen.

3. Maar, er zijn tal van obstakels om te gaan biechten:

-We voelen ons vies, we schamen ons, we weten het niet goed meer, we zullen hervallen. Zo, wat is het nut er dan van? Wat een valstrik van de duivel ! Hoe meer men valt hoe minder men wil te biechten gaan, maar hoe meer men het nodig heeft. De biecht is er voor de zondaar. Jezus zegt ons:

“Het zijn niet de mensen met een goede gezondheid die een dokter nodig hebben, maar de zieken; Ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen maar voor de zondaars opdat ze zich bekeren”.

-Men kan twijfelen aan de barmhartigheid van God en zich wijsmaken dat God me iets niet zal vergeven, nooit zal vergeven. In feite mag men zich zo niet verontschuldigen om niet te gaan biechten. Want dan projecteert men zijn eigen mening op die van God. God vergeeft altijd, absoluut en alles.

“Al zijn uw zonden als scharlaken zo rood, ze zullen wit worden als sneeuw...”

-Men kan schrik hebben en zich afvragen: wat zal de priester nu van mij denken? Oh, ik kan u verzekeren dat hij er niet veel van zal denken. Als priester heeft men bijna alle zonden al gehoord. Gij zult ons in de biechtstoel niet shockeren. Wij, priesters, weten wat een adolescent, een vader, een moeder, een oudere persoon gewoonlijk biechten. De priester stelt zich eer vragen omtrent wie niet te biechten komen.

-En voor alles is er het geheim van de biecht. Het hoogste geheim dat er op de wereld bestaat. De priester heeft zelfs niet het recht te bevestigen wie er kwam biechten en al zeker niet wat die persoon heeft gebiecht. Een priester die het biechtgeheim zou schenden wordt automatisch geexcommuniceerd, onmiddellijk gestraft door de Heilige Stoel.

-Vergeet niet dat de priester zelf ook moet te biechten gaan bij een andere priester. Als persoon is hij een zondaar zoals alle mensen en heeft hij een andere priester nodig die op dat moment Jezus belichaamt voor hem en hem vergeeft. De priester weet dus uit ondervinding hoe men zich voelt aan de andere kant van de biechtstoel Normaal gaan de priesters iedere week te biechten. Tussen haakjes: Paus JP II biechtte iedere dag.

4. Ga niet enkel te biechten vlak voor grote feesten, maar ga liever eens per maand te biechten. Hoe meer men te biechten gaat hoe gemakkelijker het wordt en hoe meer men ontdekt dat het niet enkel is om vergeving te krijgen voor de zonden, maar dat het veel genade geeft. Er is geen gelegenheid buiten de H. Communie waarop Jezus zo indringend werkt in de ziel. Vergeet niet dat het

een sacrament is en dat men de andere sacramenten niet vaak kan ontvangen. Daarom benut deze genade !

5. Wat moeten we biechten? Eerst en vooral de zware- of doodzonden. Men begaat een doodzonde als men wetens en willens een belangrijk gebod van God of van de Kerk overtreedt. In geval van twijfel, aarzel niet dit voor te leggen aan uw biechtvader. Wanneer men willens en wetens een zware zonde verzwijgt, begaat men een andere zware zonde.

In geval men onvrijwillig een zware zonde vergeet te biechten zal de biecht toch geldig zijn. Maar men moet deze zonde dan biechten bij de eerstvolgende biechthelegenschap. We moeten onze zonden duidelijk verwoorden met het aantal in geval van zware zonden.

De Kerk dringt aan om ook de dagelijkse zonden te biechten. De meeste zware zonden zijn: geen Mis bijwonen op zondagen, iemand echt haten, geen vergeving willen schenken, liegen over ernstige zaken, masturbatie, en vooral hoogmoed en trots, wat betekent het op zichzelf rekenen zonder tussenkomst van God. En, laat ons eerlijk zijn ook bij het biechten.

Wij zijn nu op enkele weken van Pasen. Het is de gelegenheid om ons hart voor te bereiden op dit grote feest opdat de Verrijzenis niet aan ons zou voorbijgaan, opdat Jezus de Redder van mijn zwakheid en zondigheid zou worden, mijn Redder. Daarom: ga te biechten ! *Homilie Pater Michaël, SJM*

### **Mededelingen:**

Vrijdag 1 april: 14.30u Improperia ; 15 u Kruiswe

Zaterdag 2 april: **geen** H. Mis op Eerste Zaterdag van de maand

Zondag 3 april: **geen** H. Mis

Zondag 10 april : Palmzondag Mis ???- neem vooraf contact op met mij

*Wie kan dan eventueel palm meebrengen voor de wijding?*

Witte Donderdag 14 april: H. Mis om 19 uur, aanbidding tot 20 uur

Pasen 17 april: H. Mis om 9.30u

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
- T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net)    [info@huizemartherobin.net](mailto:info@huizemartherobin.net)

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net)    [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)