

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 15- 2023

Zondag 9 april

HOOGFEEST van PASEN

Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs I: 5 , 7 - 8

Evangelie : H. Marcus 16 , 1 - 7

Pasen, onze doortocht

Door ons Hoofd te volgen en de weg te volgen die Hij zelf voor ons is, maken wij ook onze "overgang" van dood naar leven, van duisternis naar licht, van zonde naar genade. Dit nieuwe leven, waarin wij herboren worden wanneer wij het doopvont, de vruchtbare schoot van onze moederkerk, verlaten, hebben wij te danken aan Christus: het bloed en het water dat uit zijn open hart vloeide, zijn de bron waaruit wij door de sacramenten voor altijd kunnen drinken. Ze komen allemaal voort uit het paasmysterie. De Eucharistie, allereerst, het ware lichaam van Christus verteerd, brood des levens, gist van onsterfelijkheid, sacrament van de eenheid van het Mystieke Lichaam. De anderen zijn er op de een of andere manier mee verbonden: Het doopsel en het vormsel, die er een geleidelijke inwijding in zijn en die er vroeger in dezelfde liturgie onlosmakelijk mee verbonden waren; de orde, die haar, in navolging van de apostelen, van haar dienaren voorziet; de boete, die in de zondaar een door zijn fouten onvruchtbaar geworden inlijving doet herleven; extreme unctie, die voorbereidt op de eeuwige gemeenschap waarvan het hier beneden slechts de belofte is; het huwelijk, dat in zijn effectieve symboliek de vereniging van liefde uitdrukt van Christus, de nieuwe Adam, met de Kerk, de nieuwe Eva, in het mystieke huwelijk van de verlossing. Zoals satellieten rond hun zon, draaien alle sacramenten rond het ene dat hun centrum is, het sacrament der

sacramenten, het Heilig Sacrament. Deze nauwe afhankelijkheid is duidelijk zichtbaar in de ritën zelf: de Paasnacht is het traditionele tijdstip voor dopen; het is op Witte Donderdag dat de bisschop het chrisma wijdt en de heilige oliën zegent, die worden gebruikt om het doopwater te maken, evenals voor de heilige zalvingen van het vormsel, de orde en het heilig oliesel. Het paasmysterie: het hart van de religie! Het is daarom gemakkelijk te begrijpen dat het een unieke en centrale plaats inneemt in het liturgische jaar en dat de heilige dagen die het herdenken een bijzondere betekenis hebben

Meditatie

De Joden vierden Pesach door het eten van het lam. Het moest vlekkeloos zijn, mannelijk en geboren in het jaar. Zo vertegenwoordigde dat lam het ware Lam, degene die de zonden van de wereld wegneemt. Het moest in zijn geheel worden gegeten, om ons het geloof in alle mysteries van Onze Heer te leren; en met bittere kruiden, om ons de noodzaak van boete te leren, zonder welke het ware Lam van God, dat Jezus is in de Eucharistie, niet met vrucht kan worden gegeten. Maar het lam dat door de Israëlieten werd gegeten was dood, en al die figuurlijke aanbidding is nu dood; wij christenen maken het Pascha met het levende Lam. Hij was gedood, ja; Hij was dood, ja; maar vandaag leeft Hij om niet meer te sterven. Wij aanbidden hem levend en wij eten hem levend: door hem te eten geven wij hem niet de dood. Integendeel, Hij geeft ons leven: nu geeft Hij ons het leven van de genade, en in zijn uur zal Hij ons het leven van de heerlijkheid geven. Laten wij daarom het Pascha maken met het levende Lam: laten wij ons met hem verenigen met geloof, met liefde, en met hem naar het eeuwige leven gaan!
Pater Emmanuel, Meditaties – *E.H. JP Herman*

H. Missen in april in onze kapel

*Zondag 9 april: Hoogfeest van de Verrijzenis van Jezus Christus

De H. Mis is om **11 uur**

* Zondag 16 april: Feest van de Goddelijke Barmhartigheid

De H. Mis is om **12 uur**

*Zondag 23 april is de H. Mis om **10 uur**

*Zondag 30 april is de H. Mis om **10 uur**.

Tijdens de week van 23 april tot en met 29 april zal er iedere avond in onze kapel een H. Mis zijn om 19 uur, voorafgegaan door aanbidding vanaf 18 uur.

Deo gratias voor de voorbije mooie dagelijkse Aanbidding van het Allerheiligste en de dagelijkse H. Mis in onze kapel, opgedragen door E. H. Cibian tijdens zijn 10-daags bezoek hier in onze Foyer.

“Leg een druppel van het kostbaar bloed van Jezus op uw hart en vreest niets”. – Paus Pius IX

“ 't Is Pasen en de zonne zendt
weer levendoende kracht.
Het nieuwgeboren groen omtrent,
dat in de weiden wacht.
Geen oude wet, geen zurend brood,
geen zonde meer die 't leven doodt.
't Is Pasen, 't is Pasen,
verrijzen wij, met God verrijzen wij.

August Ceuppens, priester-dichter.

Zalig Pasen !

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin