

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**

wekelijks foyerblaadje nr 15 2024

zondag 14 maart 2024

TWEEDE ZONDAG NA PASEN

Zondag van de GOEDE HERDER

*Epistel* : Brief van de H. Petrus I; 2 , 21 - 25

*Evangelie* : H. Johannes 10 , 11 – 16

Vandaag vertelt Jezus ons: "Ik ben de goede Herder" (Joh 10,11). Thomas van Aquino schrijft: "Het is duidelijk dat de titel 'Goede Herder' passend is voor Christus, want net zoals de herder zijn kudde naar de weide leidt, voedt Christus zijn kudde met geestelijk voedsel: zijn eigen Lichaam en Bloed". Het begon allemaal met de Menswording, en Jezus deed alles wat nodig was tijdens zijn leven, om het te voltooien met zijn verlossende dood en verrijzenis. Eenmaal herrezen vertrouwde hij zijn kudde toe aan Petrus, de apostelen en de Kerk, tot het einde der tijden.

Door onze herders geeft Christus ons zijn Woord, deelt Hij zijn genade in de sacramenten en leidt Hij zijn kudde naar het Koninkrijk: Hij is het die zichzelf aan ons geeft als voedsel in het sacrament van de Eucharistie, het Woord van God en zijn Magisterium doorgeeft en zijn Volk met zorg leidt. Jezus koos voor zijn Kerk herders naar zijn eigen hart, dat wil zeggen mannen die, door zijn plaats in te nemen door het sacrament van de Heilige Orde, hun leven geven voor hun schapen, met pastorale naastenliefde, in een nederige geest van dienstbaarheid, met clementie, geduld en moed. De heilige Augustinus verwees vaak naar deze veeleisende verantwoordelijkheid van de herder: *Deze eer om herder te zijn houdt mij bezig. Wat ik voor jullie ben beangstigt me, maar wat ik met jullie ben troost me: voor jullie ben ik een bisschop, met jullie ben ik een christen.* Een christen steunt deze voorgangers, bidt voor hen, houdt van hen en gehoorzaamt hen. Ook wij zijn herders voor onze broeders en zusters, helpen hen te verrijken door genade en leer te ontvangen, delen hun zorgen en vreugden en helpen hen met heel

ons hart. Wij wijden ons aan allen om ons heen die we liefhebben in onze familie, sociale en professionele omgeving, tot op het punt dat we ons leven geven voor allen met dezelfde geest als Christus. *De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen* (Mt20,28).

+ Pater Josep VALL, i Mundó (Barcelona, Spanje)

**MEDITATIE**

Onze Heer kent al zijn schapen. Hij kent hun zwakheden en is er gevoelig voor. Hij kent hun zonden en Hij is hun remedie; Hij kent hun wonderen en Hij is hun oorzaak. Deze kennis van Onze Heer is Heer is vol zachtmoedigheid, tederheid en liefde; want voor hem zijn weten en liefhebben één en hetzelfde. Zijn schapen van hun kant kennen hem. Ze weten wat Hij voor hen betekent: ze gaan met vertrouwen naar Hem toe; ze weten met wie ze praten. Ze hopen op Hem, met een hoop die niets kan stoppen; ze houden van Hem met een liefde die niets kan uitdoven. Onze Heer weet dit, en Hij verheugt zich erin. De kennis van de Vader en de Zoon is de oorzaak, het principe, de bron en het beeld van de kennis van de Vader en de Zoon. het beeld van de kennis van de Herder en de kudde. Herder, maar wat een vreugde voor de kudde! Hij is bekend bij zijn Herder zoals de Vader bekend is bij de Zoon. Zal God de Vader zijn Zoon vergeten? Ah, nooit! Ook onze Herder zal ons niet vergeten. Het is dus waar dat Jezus de Goede Herder is. Zijn wij zijn goede schapen?

Pater Emmanuel, Meditaties (Pater Herman)

**Volgende H. Mis is op zondag 21 april om 12 uur.**

*Het waren mooie dagen in de foyer met de vier seminaristen die hier hun paasvakantie kwamen doorbrengen en getuigenis gaven over hun roeping, hier en overal waar ze heen gingen. Ze waren immers herkenbaar, dankzij het dragen van de soutane !!!*

Foyer (HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: [foyer.marthe.robin@skynet.be](mailto:foyer.marthe.robin@skynet.be)

[info@huizemarth robin.net](mailto:info@huizemarth robin.net)

[www.huizemarth robin.net](http://www.huizemarth robin.net)

[www.facebook.com/huizemarth robin](https://www.facebook.com/huizemarth robin)