

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerbladje nr 16- 2023
Zondag 16 april

Zondag van Beloken Pasen

Epistel : Brief van de h. Apostel Johannes I : 5 4 – 10

Evangelie : H. Johannes 20, 19 – 31

OCTAAF VAN PASEN - Zondag van de Barmhartigheid

Wat zijn de verschillende traditionele namen voor deze zondag?

Deze zondag had drie verschillende namen:

- "Octaaf van Pasen" of "Beloken Pasen": omdat deze dag de achtste na Pasen is.
- Zondag *in albis depositis*: ter herinnering aan de ceremonie van de dag ervoor, toen de neofieten hun witte kleding hadden afgelegd.
- Quasimodo-zondag: vanwege de eerste woorden van het introitus.

Waarom wordt deze zondag ook Goddelijke Barmhartigheids-zondag genoemd?

Zoals bij vele andere feesten heeft Jezus zelf via een heilige non (de heilige Faustina) gevraagd om op deze zondag het feest van de Goddelijke Barmhartigheid in te stellen. Paus Johannes Paulus II stelde dit feest in in het jaar 2000.

Op deze dag is alles geopend waardoor de genaden stromen; laat geen enkele ziel bang zijn mij te benaderen, ook al zijn haar zonden als scharlaken. (*Jezus aan de H. Faustina*)

Wat is barmhartigheid?

Volgens de etymologie is het een hart dat neigt naar ellende. "Barmhartigheid is de centrale kern van de boodschap van het Evangelie, het is de naam zelf van God, het gezicht waardoor Hij zich openbaarde in het Oude Verbond en ten volle in Jezus Christus, de incarnatie van de scheppende en verlossende liefde" *Benedictus XVI*.

Hoe kunnen wij haar ontvangen?

Om barmhartigheid te ontvangen, moeten wij onze fouten erkennen en er spijt van hebben, met het vaste voornemen ze te corrigeren. De beste manier om haar te ontvangen is haar zelf uit te oefenen tegenover anderen: door daden, woorden of gebed. "Als de ziel geen enkele daad van barmhartigheid verricht, zal zij op de Dag des Oordeels mijn barmhartigheid niet verkrijgen. O, als de zielen wisten hoe ze eeuwige schatten konden opslaan, zouden ze niet geoordeeld worden: ze zouden mijn oordeel voorafgaan door barmhartigheid.- *Jezus aan de heilige Faustina*

Kroontje van Barmhartigheid: gebed dat Jezus haar leerde
Jezus leerde de heilige Faustina een speciale rozenkrans. Wie die bidt, zal het voorwerp zijn van grote barmhartigheid in het uur van zijn dood. Het kan worden gezegd op een gewone rozenkrans, met de gebruikelijke gebeden aan het begin: Onze Vader..., dan :

Op de grote kralen:

“Eeuwige Vader, wij offeren U op het Lichaam en het Bloed, de Ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.”

Op de kleine kralen:

“Door het smartelijk lijden van uw Zoon, ontferm U over ons en over de hele wereld.”

Tot slot, 3 keer:

“Heilige God, almachtige God, eeuwige God, ontferm U over ons en over de hele wereld”.

“Hoe groter de ellende van de ziel, hoe meer zij recht heeft op mijn barmhartigheid... De fontein van mijn barmhartigheid werd aan het kruis wijd geopend door de wond van de speer, en sindsdien stroomt zij voor heel mijn volk, zonder enige uitzondering”.

Jezus aan de heilige Faustina

Meditatie

De vlammen van barmhartigheid branden in mij; Ik verlang ze uit te storten over de menselijke zielen. O, wat een pijn doen zij mij als zij ze

niet willen ontvangen... Zeg de gekwelde mensheid zich te nestelen in mijn barmhartige hart en ik zal haar vullen met vrede. De mensheid zal geen vrede vinden totdat zij zich vol vertrouwen tot mijn barmhartigheid wendt. De genaden van mijn barmhartigheid worden getrokken door één enkel middel, en dat is vertrouwen. Hoe groter het vertrouwen, hoe meer de ziel ontvangt. Zielen van onbegrensd vertrouwen zijn een grote vreugde voor mij, want Ik stort in hen de hele schat van mijn genaden. Ik verheug mij erover dat zij om veel vragen, want mijn verlangen is om veel en overvloedig te geven. De ziel die vertrouwt op mijn barmhartigheid is de gelukkigste, want Ik zorg er zelf voor. Geen enkele ziel die een beroep doet op mijn barmhartigheid is teleurgesteld of beschaamd. Ik heb een bijzonder genoegen in de ziel die op mijn goedheid heeft vertrouwd.

Jezus aan de heilige Faustina, dagboek -

E.H. JP Herman

Heilige Missen en Aanbedding in onze kapel

*Zondag 23 april: H. Mis om 10 uur

Na de H. Mis verwelkomen we de priester ; E. H. Cibian.

*Maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april:

- 18. uur: Aanbedding

- 19 uur: H. Mis

Probeer van deze uitzonderlijke gelegenheid zo goed als u kunt gebruik te maken.

*Zaterdag 29 april: H. Mis om 9 uur (dit uur kan nog wijzigen!)

*Zondag 30 april : H. Mis om 10 uur.

“Goede werken zijn de schakels van een ketting van liefde.” –

Moeder Teresa

Jezus, ik geloof in U, Jezus ik vertrouw op U !

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemarth robin.net

www.huizemarth robin.net

www.facebook.com/huizemarth robin