

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 23- 2023

Zondag 4 juni

FEEST van de ALLERHEILIGSTE DRIEVULDIGHEID

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 11, 33 - 36

Evangelie : H. Mattheus 28, 18 – 20

Dit feest vat alle mysteries van onze verlossing samen en sluit ze af: de Vader heeft ons geschapen, de Zoon heeft ons verlost en de Heilige Geest houdt nooit op ons te heiligen.

Het feest verscheen plaatselijk in Frankrijk en Luik aan het begin van de 10e eeuw. Het werd pas in de 14e eeuw in Rome overgenomen.

Welke plaats heeft het mysterie van de Heilige Drie-eenheid in ons geloof?

Het mysterie van de Heilige Drie-eenheid is het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven, de bron van alle andere mysteries van het geloof en het licht dat ze verlicht.

Hoe brengt de Kerk haar Trinitarische geloof tot uitdrukking?

De Kerk drukt haar trinitarisch geloof uit door één God in drie personen te belijden: "Vader, Zoon en Heilige Geest. De drie goddelijke Personen zijn één God, omdat elk van hen identiek is met de volheid van de ene en ondeelbare goddelijke natuur. Zij onderscheiden zich werkelijk van elkaar door de relaties die hen met elkaar in relatie brengen. De Vader verwekt de Zoon, de Heilige Geest komt voort uit de Vader en de Zoon". (KKK)

Is dit mysterie toegankelijk voor de menselijke rede?

De Drie-eenheid is een van de mysteries die in God verborgen zijn en die niet gekend kunnen worden tenzij ze van bovenaf geopenbaard worden. God heeft sporen van zijn Trinitarisch wezen achtergelaten in zijn scheppingswerk en in zijn Openbaring in het Oude Testament. Maar de intimiteit van zijn wezen als Heilige Drie-eenheid vormt een mysterie dat ontoegankelijk is voor de rede alleen, en zelfs voor het geloof van Israël vóór de komst van Christus: God alleen kon het ons openbaren.

Hoe wordt het uitgedrukt in de liturgie?

Dit mysterie wordt op vele manieren uitgedrukt door de vele verwijzingen naar de drie Goddelijke Personen (kruistekens, drievoudige herhalingen, doxologieën, enz.) Het hele leven van een christen, van doopsel tot dood, wordt zo gemarkeerd door het zegel van de Heilige Drie-eenheid. "Alle

eerbetuigingen die de liturgie aan God brengt, hebben de goddelijke Drie-eenheid als doel. De tijd is de hare zoals de eeuwigheid de hare is; zij is de laatste term van onze hele religie. Elke dag en elk uur behoren Hem toe. De feesten die zijn ingesteld om de mysteries van onze verlossing te gedenken, leiden altijd naar haar toe. (Dom Guéranger)

Hoe kunnen we onze liefde voor de Heilige Drie-eenheid vergroten?

Door dit ondoorgrondelijke mysterie te gaan liefhebben en aanbidden in de duisternis van het geloof, in liefdevolle verwachting en vol verlangen om in het eeuwige licht deze onuitputtelijke bron van leven en liefde te aanschouwen die zichzelf onophoudelijk aan ons geeft en doorgeeft.

Meditatie

In de hemel is elke ziel een lofzang van heerlijkheid voor de Vader, het Woord en de Heilige Geest, omdat elke ziel in zuivere liefde is gefixeerd en niet langer door haar eigen leven leeft, maar door het leven van God. Een lofzang van heerlijkheid is een ziel die God vastzet in geloof en eenvoud; het is een reflector van alles wat Hij is; het is als een bodemloze afgrond waarin Hij kan stromen, Zichzelf kan uitstorten; het is ook als een kristal waardoor Hij kan schijnen en al Zijn volmaaktheden en Zijn eigen schittering kan aanschouwen. Een ziel die het goddelijke wezen toestaat om zijn behoefte te verzadigen om alles wat Hij is en alles wat Hij heeft mee te delen, is in werkelijkheid de lof van de heerlijkheid van al Zijn gaven. Laten wij in de hemel van onze ziel lofprijzingen zijn van de glorie van de Heilige Drie-eenheid... *Gezegende Elizabeth van de Drie-eenheid*

Eerbied voor het Allerheiligste - Sacramentsdag donderdag 8 juni

De kerk is het huis van God.

Als je de kerk binnenkomt zoek je waar Jezus verblijft. Jezus, de God-mens verblijft in het tabernakel. Je zoekt dus het tabernakel. Zoals het passend is wanneer je op privé bezoek komt bij een hoogwaardigheids- bekleder, een prins, koning, kardinaal, kijk je de gastheer aan en begroet je hem.

Jezus, je gastheer, ontvangt u privé en alsof je de enige bent die in zijn Huis binnenkomt. Jezus houdt zich geheel en al met u bezig. Al zijn aandacht, zijn liefde en zijn hoop gaan uit naar u. Onvoorstelbaar !

Wel, als je gelooft in Jezus, past het dan niet dat je beleefd naar Hem toegaat en knielt voor Zijn Majesteit? En tussen haakjes: als je een hoofddeksel, een hoed of voile wilt dragen, kom je dan niet 'aangekleed' binnen zoals je dat ook zou doen bij een wereldse hoge gastheer? En je draait zeker je rug niet naar Hem, wat volgens de regels grof onbeleefd is. Je weet dat Jezus je de hele tijd aankijkt. Je weet dat Jezus misschien al een hele week op je bezoek gewacht

heeft. Als je dan eindelijk naar Hem toekomt, doe Hem dan geen pijn, maar toon je respect en zie Hem graag.

Je bent nu bij Jezus; en Jezus is één en al liefde voor u.

Zou je dan, al was het maar één seconde, je rug naar Hem kunnen keren terwijl je te gast bent in het Huis van Zijn Vader, dat ook Zijn Huis is en dat van de Heilige Geest ?

Het teloorgaan van het respect, van de eerbied voor het Allerheiligste, heeft sinds 3 generaties het geloof in de eucharistie meer en meer afgebrokkeld.

Bewust. Of was dat niet de bedoeling, maar hebben satanische huurlingen-vrijmetselaars binnen de Kerk deze evolutie sinds 1970 in de Novus Ordo-Mis binnen gebracht..?

Laten we eerherstel brengen voor het Allerheiligste Sacrament en bidden om een 'herstellend' geloof erin.

Getuigenis van een bisschop

In een interview van 16 juli 2020 met het *National Catholic Register* vertelde bisschop Strickland – sinds 2012 bisschop in Tyler-Texas-hoe en waarom hij ertoe werd gebracht de traditionele ritus te vieren.

Geboren in 1958, heeft hij de oude ritus in zijn jeugd niet meegemaakt. Althans, hij heeft er geen duidelijke herinnering aan. Hij ging in 1977 naar het seminarie en kende alleen de *Novus Ordo* tijdens zijn vorming en zijn eerste jaren als priester. Zijn voorganger had de voorschriften van het *Motu Proprio* van Benedictus XVI aanvaard..

Bisschop Strickland was geïntrigeerd door de gehechtheid aan de Tridentijnse ritus van priesters, seminaristen, jeugdigen en jonge gezinnen. "Het was pas met het *Summorum Pontificum* van paus Benedictus XVI dat ik echt het verlangen kreeg om Latijn en de traditionele Liturgie te kennen. Ik realiseerde me meer en meer dat de Latijnse mis, en de aantrekkingskracht die het op mensen uitoefent, niet iets was dat begraven moest blijven."

Vervolgens informeerde hij via verschillende boeken naar deze liturgie waarvan hij niets wist. Hij geeft toe dat deze lezingen, in combinatie met een cultus voor de Heilige Eucharistie die hem steeds meer aantrekt, doorslaggevend waren. "Het bidden voor Christus in het Heilig Sacrament trok me naar deze ritus. (...) Ik heb gezien hoezeer deze ritus op Hem gericht is. » Deze aantrekkingskracht bracht hem ertoe om van 2020 een "Jaar van de Eucharistie" te maken voor zijn bisdom. Hij promoot vooral processies voor het feest van Corpus Christi. Zelf wilde hij iets doen om Jezus Christus te eren. "Ik bleef eraan denken om te proberen de traditionele Latijnse mis te leren voor het traditionele feest van *Corpus Christi*. »- *Sacramentsdag*.- Hierbij kreeg hij de hulp van één van zijn priesters. Hij geeft toe dat hij moeite had met Latijn, maar hij zei: "In het begin kost het concentratie en inspanning, maar er zijn

zoveel genaden aan verbonden. Het is zeker de moeite waard om deze traditionele H. Mis te leren. Deze liturgie is volledig aan Hem gewijd, aan de aanbidding van God. Het is de Zoon van God die uit de hemel neerdaalt. » Bisschop Strickland vervolgt: "Ik moet zeggen dat ik de woorden van de consecratie nauwelijks kon uitspreken. Ik was zo ontroerd en zo diep geraakt door die woorden. Godzijdank hoeven we ze alleen maar te fluisteren in deze ritus, want ik weet niet zeker of ik voorbij dat gefluister zou zijn gekomen, zo getroffen was ik door de diepte ervan. Het is onbeschrijfelijk ! » Hij besluit dit interview met deze woorden: "Na wat ik als bisschop heb meegemaakt, kan ik niet anders dan iedereen aanmoedigen om Jezus in verwondering te ontmoeten, in de schoonheid van deze liturgie". Er moet echter worden opgemerkt dat de bisschop van Tyler ook degenen die de Traditionele Latijnse Mis bijwonen, aanmoedigt om bij gelegenheid naar de nieuwe mis te gaan "om daar te getuigen van eerbied voor de liturgie en voor onze Heer in de Eucharistie."

Het is te hopen dat frequenter contact met de traditionele Mis, en meer informatie erover, de gelovige katholieken in staat zal stellen te begrijpen hoe ver de nieuwe ritus zich van de ware liturgie heeft verwijderd en van de zichtbare eerbied voor het Allerheiligste Sacrament. Zijn getuigenis blijft zeer kostbaar om de kracht van de Traditie te tonen, onvergelijkbaar overgebracht in de liturgie van de Traditionele Latijnse Mis die werd uitgewerkt tijdens de eerste eeuwen van de Kerk en gecodificeerd door Paus Pius V (1566 tot 1572) Deze paus is vooral bekend omwille van zijn rol gedurende het Concilie van Trente, de contra reformatie en de standaardisatie van de liturgie.

National Catholic Register/Wikipedia - FSSPX. Nieuws) /E, OnePeter5 26/05/23

Over de priesterbroederschap Pius X - FSSPX zei bisschop Strickland: "De Priesterbroederschap Pius X hebben de Traditie behouden". Bisschop Schneider was in 2015 de officiële visitator voor Pius X .

Over bisschop Strickland zei hij: "Mgr. Strickland toont zich een ware bisschop in een tijd van huurlingen".

De Kerk heeft 'Paulussen' nodig, geen Pilatussen of Judassen .

Huize Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net

www.facebook.com/huizemartherobin