

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 25- 2023

Zondag 18 juni

DERDE ZONDAG NA PINKSTEREN

Epistel : Brief van de H. Petrus, I: 5, 6 - 11

Evangelie : H. Lucas 15, 1 - 10

De hele mis van deze zondag bezingt Gods barmhartigheid voor de mensheid. Deze barmhartigheid vindt haar meest ontroerende uitdrukking in de bezorgdheid van Jezus jegens zondaars. De mooiste gelijkenissen van het verloren schaap en de verloren munt, verzameld door Sint Lucas, hadden geen betere plaats kunnen vinden dan direct na het feest van het Heilig Hart.

Vandaag, net als op alle zondagen die ons scheiden van de Advent, laat de Kerk ons bidden en vragen om de hulp van genade, en zingt ze onophoudelijk over de goddelijke barmhartigheid voor de zondaars die we allemaal zijn. God is waarlijk de Goede Herder (Evangelie), de beschermer van hen die op hem hopen (Collecte): hij is alles wat ons ontbreekt, hij wil ons alleen maar helpen en ons compleet maken, hij houdt nooit op ons te zoeken om ons terug te brengen naar zichzelf en ons dicht bij zijn hart te houden.

Terwijl de duivel een geduchte tegenstander blijft, die erop uit is om ons te verliezen, gaat God onvermoeibaar door met het verlossingswerk dat Hij in ons is begonnen. Sint Petrus nodigt ons uit om waakzaam te blijven, standvastig in het geloof, en om ons aan de Heer te ontlasten van de zorgen die op ons drukken: "Hijzelf zorgt voor u!

De liederen echoën het evangelie en de brief; de oproepen tot vertrouwen zijn des te zekerder nu God dichterbij de mensen in nood komt. Dit was al dierbaar voor de psalmist, versterkt door Christus, dit is een overtuigende bevestiging van de openbaring; het is te vinden in het hele onderwijs van de Kerk over de liefde van de Verlosser voor de ongelukkigen, de armen, de zondaars, allen die in God de remedie voor hun ellende zoeken.

MEDITATIE

De Farizeeën murmureerden tegen onze Heer en zeiden over Hem: Hij ontvangt zondaars en eet met hen. Die arme zondaars! Hoe ellendig zouden ze zijn als ze Jezus niet hadden! De Farizeeën zouden hen niet ontvangen; de schriftgeleerden en leraars zouden hen niet ontvangen. Ze zouden overal afgewezen worden. Maar Jezus is gekomen, en Hij ontvangt zondaars. Dus ze hebben tenminste een plek om zich terug te trekken, een toevluchtsoord om hen te troosten, een vriend om van hen te houden. Zij hebben Jezus, arme zondaars. Hij eet met ons, alsof hij één van ons is, hij verwelkomt ons aan zijn tafel, alsof wij mensen zijn die hem eer willen bewijzen. Hij doet meer dan dat, want Hij geeft zichzelf aan ons te eten, wij die zijn wat Hij weet. Laat de Farizeeën murmureren wat ze willen, wij hebben Jezus; hij ontvangt ons; wij ontvangen hem en zullen hem niet laten gaan. Pater Emmanuel, Meditaties

MAAR, in onze kapel zal de pater de H.Mis om 12 uur celebreren van het **Heilig Hart van Jezus**:

Epistel : Brief van de H. Paulus aan de Efesiërs, 3, 8 - 19

Evangelie : H. Johannes, 19, 31 – 37

De rode roos van Jezus' harte wonde
In geur en kleur verrukkelijk en schoon.
Zij roept ons op: O kind'ren vlucht de zonde
En zoekt uw heil in Jezus' liefste woon
O Heilig Harte, hoor onze beê
Troost ons in smarte, schenk ons uw vree
De doornenkroon zo bloedig afgetekend
Om 't open Hart van Christus onze Heer.
Hij nodigt ons, zo goddelijk welsprekend
Geeft Hem uw hart met heel zijn liefde weer.

Het gloeiend vuur dat oprijst langs de wanden
Van 't goddelijk Hart en in zijn volste gloed
Om 't heilig hout des Kruises staat te branden
Doorvlamt met kracht het aller koudst gemoed.