

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 29- 2023

Zondag 16 juli

Zevende zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Romeinen 6, 19 - 23

Evangelie : H. Mattheus 7, 15 – 21

De Heer is de sterkte van zijn volk, een prachtig lied van vreugde en stoutmoedige zekerheid, waarin het christelijke volk opnieuw zijn vertrouwen en zekerheid uitspreekt. Het Graduale, Alleluia en Offertorium echoën dit prachtige intredelied.

De Brief en het Evangelie herinneren ons aan onze toestand als gedoopte christenen. Nadat we in de doop aan de zonde gestorven zijn, moeten we een nieuw leven leiden waarin de zonde geen plaats mag hebben; het is het leven van Christus dat het onze moet regelen en ons naar God moet leiden, zonder compromissen te sluiten met een slavernijverleden waaruit Hij ons bevrijd heeft. Maar deze eis van heiligheid zou onbereikbaar zijn en onze reis naar God onmogelijk vol te houden als Zijn genade ons niet te hulp kwam om ons de nodige kracht te geven. Van alle bovennatuurlijke hulp die ons wordt geschonken, de weldaden waarvan de Mis van vandaag zingt, is de Eucharistie de allereerste. De vermenigvuldiging van de broden, die haar aankondigde, toont daarin het dagelijks brood van ons christelijk leven, het substantiële voedsel dat onze kracht moet ondersteunen om Christus te volgen "zonder onderweg te falen".

Meditatie

Als U wilt, Heer Jezus, laat deze mensen dan niet vasten, zodat ze, gesterkt door Uw voedsel, niet bang zijn om met een lege maag teruggestuurd te worden! De Heer heeft er barmhartigheid voor dat niemand op de weg zou falen. Dus als iemand faalt, is dat zijn eigen schuld: het komt niet door de Heer Jezus, en we hebben de Heer niets te verwijten. Wat zouden we Hem kunnen verwijten? Van Hem hebben we alles ontvangen wat onze kracht ondersteunt. Heeft Hij ons geen leven gegeven? Heeft Hij ons niet gevoed? Zijn voedsel is onze kracht, zijn

voedsel is onze moed. Maar als we, door onze nalatigheid, de kracht die we hebben ontvangen verspillen, dan is het niet de hulp van het hemelse voedsel dat we hebben gemist, maar die van onze ziel. Zo verdeelt Christus zijn voedsel; Hij wil het aan iedereen geven. Hij weigert het aan niemand. Maar als Hij de broden breekt en ze aan Zijn discipelen geeft, als wij onze handen niet uitstrekken om ons voedsel te ontvangen, zullen we onderweg falen. En we kunnen Hem niet de schuld geven: Hij is genadig en deelt uit, maar Hij deelt uit aan degenen die bij Hem wonen, zelfs in de woestijn...

Sint Ambrosius, Verhandeling over het Evangelie volgens Sint Lucas

Wij herhalen: een synodale kerk ondermijnt de Katholieke Kerk

Wat nu aan de gang is, is een regelrechte staatsgreep in de R.K.Kerk.

De door God geopenbaarde morele wet wordt ondermijnd en het leven en de zending van de Kerk wordt ondermijnd. De Kerk is geen wereldse onderneming waar de meerderheid kan beslissen wat goed en wat zonde is, waar de meerderheid wint inzake geloof en moraal. Het "Instrumentum Laboris" voor de oktoberzitting van 2023 van de synode over synodaliteit bevordert dezelfde heterodoxe ideeën die door de Duitse synodale weg naar voren zijn gebracht.

Het vervangt de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk door een fantasievolle, wereldse, bureaucratische, antropocentrische, neopelagische en hiërarchisch en doctrinair vage "synodale Kerk" – terwijl deze kenmerken worden gemaskeerd achter zalvende uitdrukkingen zoals "gesprek in de Geest". Maar wij geloven niet – en niemand zou zijn leven geven voor – een "synodale kerk". Wij geloven in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk gesticht door Onze Heer Jezus Christus, en wij houden vast aan haar onveranderlijke goddelijke waarheid, waarvoor talloze katholieke martelaren hun bloed hebben vergoten. - Mgr. Schneider 29/06/2023.

De bisschoppen moeten terug keren naar de bron ...naar de kracht van de echte ware Traditionele Latijnse Mis. Alleen dan zal de Kerk heropleven. Want de barometer van het geloof is hoe de liturgie, en in het bijzonder de H. Mis, wordt gevierd. Wanneer het 'sacrale' plaats moet maken voor eigentijdse fantasieën loopt het verkeerd. Dat zagen

we sinds de verkeerde toepassing van Vat II met de geleidelijke leegloop van de kerken. Nu gaat het van kwaad naar erger.

De “propaganda” voor een synodale kerk waarmee kerkleidingen de mensen proberen te drogeren, munt uit door een flauwe, misleidende, niets zeggende slogantaal. Tegenover de Leer van God is het één grote verdoken leugen waar velen zullen intrappen...niet beseffend dat zij dan de ene heilige, katholieke en apostolische Kerk verlaten.

Wij willen trouw blijven God, aan het geloof van onze voorvaderen
Geen ‘democratische mensen-mis’, i.p.v. het Heilig Mis-Offer, daterend sinds vele eeuwen en waarvan de kern teruggaat tot bij de apostelen.

Geen verraad aan God met een valse oecumene !

Geen verraad aan God met een valse barmhartigheid waarin de zonde wordt goedgekeurd en gezegend !

Wij blijven trouw aan God !

Wij blijven trouw aan de Kerk gesticht door Jezus Christus !

Als Jezus Christus naar jouw huis zou komen

Als Jezus onverwacht naar jouw huis zou komen voor een dag of twee, dan vraag ik me af wat jij zou doen.

O, ik weet het al. Jij zou Hem de mooiste kamer geven zoals het past bij een hoog geëerde gast.

En al het voedsel dat je Hem zou aanbieden zou van de allerbeste kwaliteit zijn.

Je zou Hem voortdurend zeggen hoe gelukkig je bent dat Hij naar jouw huis kwam?

Hem ontvangen en dienen zou je een onvoorstelbare vreugde geven.

Maar... wanneer je Hem zag aankomen, zou je dan je hemelse Gast met uitgestrekte armen verwelkomen?

Of...zou je vlug van kleding veranderen vooraleer Hem binnen te laten, of sommige tijdschriften weg stoppen en er de H. Schrift leggen?

Zou je de radio of tv afzetten en hopen dat Hij niets gezien of gehoord heeft. En zou je wensen dat jij je laatste lelijk woord niet had uitgesproken?

Zou je de wereldse muziek verstoppen en enkele boeken of cd's met mooie liederen op die plaats leggen?

Zou je Jezus aanstonds in huis kunnen binnenlaten of zou je nog vlug wat moeten opruimen?

En, ik vraag me af : als de Redder een paar dagen bij je wilde doorbrengen, zou je dan de dingen blijven doen zoals altijd, dezelfde dingen blijven zeggen zoals je gewend bent?

Zou het leven voor jou gewoon verder gaan zoals nu ,van dag tot dag?

Zou het familie gesprek zoals altijd blijven verlopen en zou het je moeilijk vallen bij iedere maaltijd een gebed om zegen te bidden?

Zou je de liederen zingen die je altijd zingt en de boeken lezen die je altijd leest en de tv en internet beluisteren en bekijken zoals je altijd doet en Hem vertellen waarmee jij je hoofd en hart voedt?

Zou je Jezus overal mee heen nemen naar de plaatsen waar je gepland had te gaan? Of zou je je plannen wijzigen, juist voor één dag of voor twee dagen?

Zou je gelukkig zijn Hem je meest intieme vrienden te laten ontmoeten of zou je wensen dat die even uit je buurt bleven tot Hij opnieuw weg zou zijn gegaan?

Zou jij gelukkig zijn als Hij zou blijven voor altijd en eeuwig? Of zou je een grote zucht van opluchting slaken als Hij eindelijk zou zijn weg gegaan?

Het lijkt me interessant de dingen te weten die jij zou doen wanneer Jezus in hoogsteigen persoon naar je toekwam om een tijdje bij jou zijn intrek te nemen...in jouw huis. *-Auteur onbekend-*

Pater Schneider , proficiat bij zijn 30-jarig priesterjubileum !

Na de Mis even een kleine receptie voor u allen in de conferentiezaal.

Volgende H. Mis in onze kapel op donderdag 27 juli om 18.30 uur.

Wij verwelkomen dan onze pater Herman en 2 dagen later de pasgewijde Poolse priester die wij met ons Broederlijk delen steunden. Zie alle andere H. Missen op het blaadje, op de website en op facebook.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net

www.facebook.com/huizemartherobin