

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerbladje nr 39 2023
Zondag 1 oktober

Achttiende zondag na Pinksteren

Epistel : Paulus aan de Korinthiërs I : 1 , 4 - 8

Evangelie : H. Mattheus 9, 1 – 8

Alle gezangen in deze heilige mis, die ontleend zijn aan een kerkwijdingsliturgie, hebben betrekking op de wijding van een kerk: ze drukken de vreugde uit van het christelijke volk om naar het huis van de Heer te kunnen komen om God het enige lof en offer te brengen dat Hem waardig is. In de brief dankt Sint Paulus voor al het goede dat de christelijke roeping op aarde al vertegenwoordigt, terwijl we wachten op de wederkomst van Christus om ons mee te nemen naar de hemelse stad. De genezing van de verlamde en de vergeving van zijn zonden herinneren ons in het evangelie aan de omstandigheden van menselijke zwakheid en goddelijke barmhartigheid waarin onze weg naar God hier op aarde, binnen de Kerk, wordt voortgezet.

Meditatie

Vier mensen leiden een verlamde naar Jezus op een mat. Hij ziet hun geloof en zegt tegen de verlamde: Mijn kind, je zonden zijn je vergeven. Daarmee geeft hij aan dat hij in de eerste plaats de geest wil genezen. De verlamde is het beeld van ieder mens, die door de zonde wordt belemmerd om vrij te zijn in zijn bewegingen, om de weg van goedheid te bewandelen, om het beste van zichzelf te geven. In feite houdt het kwaad, door zich in de ziel te nestelen, de mens gevangen in de banden van leugens, woede, afgunst en andere zonden, en verlamt het hem beetje bij beetje. Daarom zegt Jezus, tot schande van de aanwezige schriftgeleerden, eerst: Uw zonden zijn vergeven, en voegt pas daarna, om het gezag te bewijzen dat God hem gegeven heeft om zonden te vergeven, eraan toe: Sta op, neem uw mat op en ga naar huis, en geneest hem volledig. De boodschap is duidelijk: de mens, verlamd door de zonde, heeft Gods barmhartigheid nodig, die Christus hem kwam geven,

zodat, genezen in zijn hart, zijn hele bestaan weer kan opbloeien.
Benedictus XVI

2 Oktober : Feest van de Engelbewaarders

Het feest van 2 oktober is gewijd aan de beschermengelen en wordt eigenlijk gevierd als een vervolg op het feest van de aartsengelen dat de Kerk vierde op 29 september.

Met dit feest drukt de **Katholieke Kerk** haar geloof uit dat alle mensen door Gods engelen worden begeleid, beschermd en bewaard. Dit onderricht ons de H. Schrift: “Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.”...- Mt. 18, 10

Moge de engelen onze kleine kindjes en grotere kinderen beschermen tegen de aan hen opgedrongen satanische opvoeding van een God-hatende elite .

3 Oktober : H. Teresia van Lisieux – 1873 – 1897

Deze bijzonder grote heilige en kerklerares gaf ons haar ‘kleine weg’ Haar heiligheid bestaat enerzijds uit grote nederigheid en anderzijds uit groot vertrouwen op de barmhartigheid van God. Het is een weg die Teresia leidt doorheen de beproevingen van groot lichamelijk lijden en een geloofsnacht.

“De lift die me tot de hemel moet brengen, dat zijn uw armen, Jezus! Ik hoef daarvoor niet groter te worden; ik moet juist klein blijven en steeds kleiner worden.”Op 29 april 1923 werd Teresia zalig verklaard. Haar heiligverklaring volgde op 17 mei 1925 door paus Pius XI in 1997 en werd Teresia, als derde vrouw in de geschiedenis, door paus Johannes Paulus II tot kerkleeraar uitgeroepen. Haar leven is in verschillende boeken beschreven. Teresia werd de patrones van missionarissen en het missiewerk. Ze is ook patrones van Frankrijk en Rusland.

5 Oktober : H. Franciscus van Assisi. – 1181 of 82 – 1226

Franciscus van Assisi geboren als Giovanni di Pietro Bernardone, leefde als religieus, stichtte de kloosterorde van de franciscanen of

minderbroeders, en werd op 16 juli 1228 heilig verklaard door paus Gregorius IX.

7 oktober: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

In 1571 stelde paus Pius V het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Overwinning in, als een jaarlijkse gedachtenis van de katholieke overwinning op de Ottomanen in de slag bij Lepanto. Deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van de Heilige Maagd, omdat men op diezelfde dag een rozenkransprocessie hield op het Sint-Pietersplein te Rome, om Maria's hulp in te roepen voor de Heilige Liga bij het tegenhouden van de Ottomaanse invasie van Europa. In 1573 veranderde paus Gregorius XIII de naam van de feestdag in Feest van de Heilige Rozenkrans omdat de overwinning bij Lepanto bijzonder te danken was aan het bidden van de rozenkrans. In 1716 plaatste Paus Clemens XII het feest in de rooms-katholieke heiligenkalender op de eerste zondag van oktober en verspreidde het zo over de gehele Latijnse kerk. Paus Pius X veranderde de datum in 7 oktober in 1913, als onderdeel van zijn werk om de viering van de liturgie van de zondagen te herstellen. In 1969 gaf paus Paulus VI het feest zijn huidige naam: het feest van *Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans*.

De benaming verwijst naar het rozenkransgebed, een krachtig gebed dat door velen dagelijks gebeden wordt. De geschiedenis van het rozenkransgebed gaat volgens de traditie terug op een Mariaverschijning in 1208 aan de heilige Dominicus, in de kerk van Prouille in Frankrijk.

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin