

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerbladje nr 42- 2023

Zondag 22 oktober

EENENTWINTIGSTE ZONDAG NA PINKSTEREN

Epistel : H. Paulus aan de Efeziërs 6, 10 - 17

Evangelie : H. Mattheus 18, 23 - 35

De wet van naastenliefde en barmhartigheid, waar het evangelie aan herinnert, is absoluut essentieel: "Had u zich niet moeten ontfermen over uw medemens, zoals ik mij over u ontfermd heb? Vergiffenis voor overtredingen en naastenliefde zijn het noodzakelijke antwoord en de uitbreiding in ons leven van de grootmoedige vergeving die God ons schenkt. Het is in God dat christenen de wet van hun leven vinden: Wees goed omdat ik goed ben. Wees volmaakt zoals de hemelse Vader volmaakt is. Het is het geluk van de christen om te leven in het licht van een openbaring die hem, met een juiste voorstelling van God, een gedragsregel geeft die van Hem uitgaat. Voor de mens die op zoek is naar waarheid en geluk, is niets zo rustgevend als de soevereine wil van God te kennen, er één mee te zijn en, met de wapens die het hem geeft, zijn hele leven te wijden aan de praktijk van het goede.

MEDITATIE Christus vraagt ons twee dingen te doen: onze zonden veroordelen en die van anderen vergeven. Als je het eerste doet voor je eigen zonden, zal dat minder hard zijn voor je lotgenoot. En vergeef niet alleen met je mond, maar uit de grond van je hart, zodat we het ijzer waarmee we anderen denken te doorboren niet tegen onszelf keren. Welk kwaad kan je vijand je aandoen dat vergelijkbaar is met het kwaad dat je jezelf aandoet? Als je toegeeft aan verontwaardiging en woede, zul je gekwetst worden, niet door de belediging die hij je heeft aangedaan, maar door de wrok die je voelt. Zeg dus niet: "Hij heeft me beledigd, hij heeft me belasterd, hij heeft me veel kwaad gedaan. Hoe meer je zegt dat hij je onrecht heeft gedaan, hoe meer je laat zien dat hij je goed heeft gedaan, omdat hij je de gelegenheid heeft gegeven om je van je zonden te zuiveren. Dus hoe meer hij je beledigt, hoe meer hij je in een positie brengt waarin je vergeving van God kunt krijgen voor je zonden. Want als we dat willen, kan niemand ons kwaad doen; zelfs onze vijanden bewijzen ons op deze manier een grote dienst... Bedenk dus hoeveel

voordelen je hebt van een belediging die je nederig en zachtmoedig ondergaat.

H. Johannes Chrysostom, Homilieën over Mattheüs

Allerlei nieuws uit onze Foyer

Heilige Missen

Vanaf Allerheiligen tot en met zondag 5 november zullen er H. Missen opgedragen worden in onze kapel:

- Woensdag 1 november Allerheiligen : om 10 uur
- Donderdag 2 november Allerzielen : om 7 uur, 10 uur en 18 uur *
- Vrijdag 3 november: Eerste vrijdag om 10 uur
- Zaterdag 4 november : Eerste zaterdag om 9 uur waarna ontbijt**
- Zondag 5 november : om 10 uur waarna broodwijding
- Maandag 6 november: om 9 uur, waarna vertrek van de priester

*Kerstmis en Allerzielen zijn de dagen waarop er drie H. Missen opgedragen worden.. Om iedereen de kans te geven zijn de Missen van Allerzielen over de dag verdeeld.

* Ontbijt op zaterdag : vers fruitsap, spekeetje, kaas, hesp, stokbrood, croissant, fruitsla, yoghurt en eigen gebak, koffie en thee. Prijs 10 euro. Wel 2 dagen vooraf inschrijven.

Ons diner : verslag

Vorige zondag, 15 oktober , na de H. Mis om 12 uur gecelebreerd door pater Schneider, bleven er 15 van de 32 personen voor het diner. De sfeer zat er meteen in toen Luc een proeverij voorstelde met 3 soorten excellente champagne aan 5 euro. Hierbij werden hapjes geserveerd.

Dan volgde het menu:

- *Preiroomsoep met lookbotertoast
- *Tagliatelli met gerookte zalm, champignons, gebakken tomaatjes en rucola; en een jonge sla met pittige vinaigrette
- *Vanille- en mokka ijs
- *Koffie met stukje tiramisu en een dikke praline

Dit aan de economische prijs van 18 euro, dranken uitgezonderd, bracht het geheel niet hoger dan 25 euro per persoon. Voor herhaling vatbaar!

En dank aan de trouwe aanwezigen !

Verkoopweekend en cafetaria op 18-19 november

De bevestiging hiervan hangt af van de 'vrijwilligers-inzet' van minstens 6 personen ! Bent u één van die 6 personen? Zeg maar JA !

Kalender 2024

Wij hebben weer een Liturgische Kalender 2024 klaar. Prijs : 10 euro.

Het is een mooi geschenk voor allerlei gelegenheden.

Bloemen zijn mooi maar vergaan na een tijdje; de kalender echter is voor 365 +1 dag (schrikkeljaar) een herinnering aan uw vriendschap !

Wij hopen dat u er meerdere zult kopen voor familie en vrienden.

Wie er 10 koopt geniet van 20% korting: = 80 euro i.p.v. 100 euro.

En u doet aan apostolaat door de schoonheid van de Traditionele Latijnse Mis mee te bevestigen en te verspreiden.

Ook vragen wij dat wie op sociale media actief zijn, zouden *delen* over onze verkoop (zo vlug als die bevestigd is) en over onze kalender.

De Kleine Tarcisus

Dit prachtig Misboekje is bestemd voor kindjes van 4 tot 7 jaar. Het leidt hen door de Traditionele Latijnse Mis met mooie foto's en teksten. Wij kregen het copyright, hebben het vertaald en hopen dat het midden november van de drukkerij zal aankomen.

Kerstmis,-Nieuwjaar en Driekoningen

Er zullen meerdere H. Missen zijn in die perioden. Die lijst volgt.

Blijf trouw aan de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk

Degenen die een religie prediken die vanaf het begin troost in plaats van een religie die zich eerst zorgen maakt, vergissen zich. Dit is een grote les van de bekeerling uit Oxford: de ware Kerk is degene die heiligheid eist en voortbrengt. Een christendom dat zich aan de wereld heeft aangepast, vrede heeft gesloten met deze wereld en afstand heeft gedaan van zijn roeping als een kritische autoriteit en 'licht' voor de wereld, is niets anders dan een christendom van decadentie.

J.H. Newman

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin