

**FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**

**wekelijks foyerblaadje nr 43- 2022**

Zondag 27 november

**Eerste Zondag van de Advent**

*Epistel* : H. Paulus aan de Romeinen 13, 11 - 14

*Evangelie* : Lucas 21, 25 – 33

***ADVENT Tijd van wachten en verwachten***

**Rorate coeli désuper, et nubes, pluant justum.**

*Hemelen, dauwt van boven, regent de Rechtvaardige*

**Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis:**

*Toorn niet, o Heer, en gedenk niet langer ongerechtigheid:*

**ecce civitas Sancti facta est deserta: Sion deserta facta est:**

*zie, uw heilige Stad is een woestijn geworden, Sion is verlaten,*

**Jerusalem desolata est:**

**domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,**

*en verwoest is Jeruzalem, uw heilige en roemvolle tempel,*

**ubi laudaverunt te patres nostri.**

*waarin onze vaders uw lof zongen.*

In het Mysterie van de Boodschap vieren wij de “adventus”, d.w.z. de komst van de Messias. “*Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis*”. – “*Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil, uit de hemel neergedaald*”.

De komst van de Messias kende een reeks van opeenvolgende fasen:

- Zijn komst werd als van geen enkele andere godsdienststichter,
  - Jezus Christus is de enige - eeuwen daarvoor voorzegd door de profeten, vooral door de profeet Isaías.
- Zijn komst werd verwezenlijkt in het mysterie van de boodschap van de Engel aan Maria: “*Gij zult ontvangen van de H. Geest*”.
- Zijn komst werd geopenbaard door de engelen aan de Joden in de persoon van de herders en aan de heidenen in de persoon van de Wijzen uit het Oosten.
- Zijn komst werd officieel openbaar gemaakt door Johannes de Doper, die Jezus en Zijn verlossingswerk aankondigde. Hij baande de weg naar Hem.

De Menswording van God is een mijlpaal in de geschiedenis van het mensdom. Om dat te onderstrepen begint de Kerk met de 1<sup>ste</sup> zondag van de Advent haar nieuw Kerkelijk Jaar: er gaat een nieuwe tijd aanbreken voor alle mensen van goede wil.

“Advent” is afgeleid van het Latijnse woord “adventus”, dat “komst” betekent. Het vieren van de Advent ontstond waarschijnlijk in de Oosterse Kerk en dateert van rond de 4<sup>de</sup> eeuw. In die tijd speelde het Mysterie van de Menswording, de “epiphaneia”, van Christus een belangrijke rol: de Kerk hield zich veel bezig met de vraag hoe het toch mogelijk was dat de Zoon van God als een “gewoon” mens naar deze aarde was gekomen. Dit thema staat centraal in deze periode voor Kerstmis.

De Advent omvatte aanvankelijk zes zondagen, later vijf. Paus Gregorius de Grote (590-604) bracht de Adventstijd terug tot vier zondagen. Hij was ook diegene die met de Advent niet enkel de historische menswording van Christus centraal wilde stellen, maar ook de wederkomst van Christus in de eindtijd.

De eigen geest van de Advent is er dus een van verlangend uitzien naar de komst van de Verlosser. Dit doen we, zoals in het Oude Verbond, met een licht boetekarakter. Daarom laat de Kerk tijdens de Advent het Gloria en het Alleluia weg in de H. Mis. Er worden paarse gewaden gedragen. In de liturgie verschijnt de profeet Jesaja, die de Messias voorspelde, de boetegezant Johannes, die Hem aanwees en de H. Maagd Maria die Hem baarde.

Symbool van de Advent is de adventskrans, gemaakt van dennengroen en waarop vier kaarsen worden vastgemaakt. Dit gebruik is van Duits-protestantse oorsprong. Zondag na zondag wordt er één kaars meer ontstoken. Dit symboliseert de toename van het licht in ons hart en rondom ons, waarmee we onze verwachting voor de Messias uitdrukken.

De krans was van oorsprong een middel om mensen mee te onderscheiden of te kronen. Op deze manier verwijst de adventskrans naar het komende koningschap van Jezus: *“Hij zal weder komen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden, en aan zijn rijk komt geen einde”*. (Credo)

Het gregoriaanse lied ‘Rorate Coeli’ drukt het verlangend uitzien naar de Messias uit. Week na week komt er een strofe bij die ons verlangen naar Zijn komst en Zijn licht over de wereld verwoordt.

En, in deze tijd stellen we ons wellicht ook de vraag: moeten we Christus niet elke dag verwachten, elke dag naar Hem uitkijken?

### **De Eerste Adventszondag: Statie in Sint-Maria-de-meerdere.**

De pauselijke dienst werd vroeger gehouden in de grootste kerk van Rome. Ze is gebouwd door paus Liberius (352-366) en toegewijd aan Maria door paus Sixtus III (432-440) als herinnering aan het concilie van Efese (431)

Tijdens dat concilie werd het goddelijk moederschap van Maria als dogma bevestigd. De heilige Maagd Maria brengt ons de Verlosser. Daarom geeft de Kerk in de Advent aan Maria de ereplaats. Zij moet Christus ook in ons doen leven.

*“Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij”* (evangelie). Wij mogen geen ontmoediging kennen tegenover de werkelijkheid van het leven, tegenover onze zwakheid en de beproevingen. Want Christus is nabij door de genade van ons doopsel en door het offer dat wij vandaag door Hem mochten opdragen.

### ***Adventstijd : Zeg me wat u verwacht en ik zal u zeggen wie u bent***

Sta mij in deze Adventstijd toe, u enkele suggesties aan de hand te doen. Beëindig een ruzie. Sticht vrede. Zoek een vergeten vriend op. Neem de achterdocht weg en vervang ze door vertrouwen. Schrijf een liefdesbrief. Deel mee van enkele schatten. Geef zacht antwoord ook al zou je brutaal willen antwoorden. Moedig een jongere aan moed te scheppen in zichzelf. Houd u aan een belofte. Vind tijd. Neem tijd. Wees niet haatdragend. Vergeef een vijand. Vier het sacrament van de verzoening. Luister meer naar de anderen. Verontschuldig u als ge ongelijk hebt. Geef blijk van vriendelijkheid, zelfs als ge geen ongelijk hebt! Probeer te begrijpen. Wees niet jaloers. Onderzoek de eisen die ge anderen oplegt. Denk eerst aan een ander. Waardeer. Wees goed, wees zacht. Lach een beetje. Lach een beetje meer. Wees het vertrouwen waard. Wees niet stout. Wees dankbaar. Ga naar de kerk. Blijf een beetje langer in de kerk dan gewoonlijk. Doe een kind een plezier. Kijk naar de schoonheid en het wonderbare van de aarde. Spreek uw liefde uit. Doe het nog een keer. Doe het zelfs luider. Doe het rustig.

*(Pater Thomas Rosica)*

“De zonde is niet het ergste in de wereld. Het ergste is de ontkenning van de zonde !”

(Z. Aartsbisschop Fulton J. Sheen)

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

- Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
- T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
- W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net) info@huizemartherobin.net  
[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)