

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 43- 2023

Zondag 29 oktober

FEEST VAN CHRISTUS KONING

Epistel : Brief van de H. Petrus, I: 5, 6 - 11

Evangelie : H. Lucas 15, 1 - 10

"Christus, Prins van de Vrede, onderwerp de opstandige zielen, verzamel ons in de ene kudde...Mogen de heersers van de naties U openbare eer bewijzen. Mogen de wetten, kunsten en normen van koningen aan U onderworpen zijn en uitdrukking geven aan uw heerschappij!" (hymne van het feest)

Het hele liturgische jaar is een eerbetoon aan het koningschap van de Heer en in het licht van het secularisme wilde paus Pius XI het recht van Christus om te heersen opnieuw bevestigen, niet alleen over individuen en gezinnen, maar ook over civiele samenlevingen en naties. Lord of lords, living for ever and ever", benadrukt deze Mis dat Christus - het Lam van God - door zichzelf op te offeren aan het kruis alle naties verenigde in één koninkrijk: "Als de mensen het koninklijk gezag van Christus zouden erkennen in hun privé- en openbare leven, zouden onnoemelijk veel zegeningen zich onfeilbaar verspreiden over de hele samenleving". Als rechtmatig gekozen prins en heersers ervan overtuigd zouden zijn dat zij veel minder in hun eigen naam bevelen dan in de naam en plaats van de goddelijke Koning, dan is het duidelijk dat zij hun gezag met alle mogelijke deugd en wijsheid zouden gebruiken. Welke aandacht zouden zij bij het opstellen en toepassen van wetten niet schenken aan het algemeen welzijn en aan de menselijke waardigheid van hun ondergeschikten!" (Pius XI, encycliek *Quas primas*)

Meditatie

Jezus is koning, laten we dat niet vergeten, in de eerste plaats omdat hij God is. Een God die schepper, rechter en meester van de wereld is. Het Kind Jezus hield de sterren in zijn kleine vuistjes. Vervolgens is hij de koning van een veroverend koninkrijk, dat de mensheid gevangen heeft genomen en bevrijd tegen de prijs van Zijn bloed. En de mensheid is nu Zijn gevangene, in een vrijwillige gevangenschap van dankbaarheid en liefde. Wil je weten hoe Jezus over ons wil heersen? Hij zegt: Mijn kind,

geef me je hart! Hij belooft eeuwig leven, en op aarde honderdvoud en stromen van levend water. Hij brengt in praktijk wat hij zelf belooft en geeft het duizend keer aan al zijn vrienden: de nederigheid die de hoogmoed verdrijft, de armoede die ons rijk maakt in God, de kuisheid die gehoor geeft aan de roep van de grootste liefde. Hoe kunnen we gehoor geven aan deze roep? "Bekering" betekent onze ogen op het licht richten en het oor naar ons hart neigen. De Koning gebiedt, je hoeft alleen maar te gehoorzamen. De rest komt vanzelf, en de ziel zal haar gehoorzaamheid zingen tot aan het kruis, om een heilig leven te bekronen met martelaarschap.

Dom Gérard, abt van Le Barroux Uit het *Missel quotidien complet*, éd. Sainte-Madeleine, Le Barroux, 2013.

De Kerk en de Synode

Jezus Christus, onze Heer, heeft geen discussiegroep opgericht over de toekomst van de planeet. Hij stichtte de Kerk op Petrus om het geloof door te geven en zielen naar de hemel te leiden.

Uitgaan van collegialiteit, zowel in principe als in de praktijk, kan de goddelijke constitutie van de Kerk vernietigen. De Kerk is geen democratie ! De Kerk, gesticht door Jezus Christus is een monarchie, een koninkrijk, waarvan de leiding is bij Petrus en zijn opvolgers.

Het verbaast ons niet dat het thema 'collegialiteit' in het tijdperk van de oecumene te vinden is.

Wat betreft de synode die nu te Rome plaatshad:

Een Leer op democratische wijze gefundeerd op het volk van God en volgens de gevoelens, noden en de opinie van het volk, is vreemd aan deze van de Kerk van Christus ! ... Let op ! Blijf trouw

Uit La Porte Latine - P. Vincent Gélineau 18-10-2023

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN

Allerheiligen , woensdag 1 november, is in ons land één van de geboden feestdagen met verplichting tot het bijwonen van de H. Mis. Allerzielen is de dag dat de Kerk bijzondere aandacht schenkt aan de verlossing van de zielen die voor hun loutering in het vagevuur verblijven. Die dag draagt de Kerk 3 H. Missen op . Men kan deze dag vele zielen uit het vagevuur bevrijden.

Hoe? met een volle aflaat van na de Mis op Allerheiligen tot en met de hele dag met Allerzielen telkens men in een kerk of kapel één Onze

Vader en één Credo bidt voor de zielen van het vagevuur. Ook telkens men in de acht dagen na Allerheiligen een bezoek brengt aan het kerkhof en er bidt voor de overledenen. Dit mits de gewone voorwaarden die gelden voor het bekomen van een volle aflaat: binnen de acht dagen biechten, communiceren en een Onze Vader bidden voor de intenties van de paus. (Indien nodig zal God dit wel aanpassen; maak u geen zorgen daarover, want dat is niet onze taak)

Vergeet niet: wanneer u sterft zullen uw grootste helpers de zielen zijn die u met uw gebed hebt verlost.

Op Allerzielen zal de kapel open zijn van :

- 6.30 uur tot 8 uur
- 9.30 uur tot 12 uur
- 15 uur tot 19 uur

H. Missen in onze kapel:

- Woensdag 1 november Allerheiligen : om 10 uur
- Donderdag 2 november Allerzielen : om 7 uur, 10 uur en 18 uur -*1
- Vrijdag 3 november: Eerste vrijdag: om 10 uur waarna broodwijding
- Zaterdag 4 november : Eerste zaterdag: om 9 uur waarna ontbijt -*2
- Zondag 5 november : om 10 uur waarna broodwijding
- Maandag 6 november: om 9 uur, waarna vertrek van de priester

*1 Kerstmis en Allerzielen zijn de dagen waarop er drie H. Missen opgedragen worden.. Om iedereen de kans te geven zijn de H. Missen van Allerzielen over de dag verdeeld.

*2 Ontbijt op zaterdag : vers fruitsap, spekeitje, kaas, hesp, stokbrood, croissant, fruitsla, yoghurt en eigen gebak, koffie en thee. Prijs 10 euro. Wel 2 dagen vooraf inschrijven.

Sint Hubertus -3 november- Eerste Vrijdag

Na de H. Mis van 10 uur op vrijdag 3 november zal uw eigen meegebracht brood gewijd worden.

Op zondag 5 november is er weerom een broodwijding na de H. Mis van 10 uur en een traktatie met een St-Hubertusbroodje en een drankje. Er zal een mandje staan voor een vrijwillige bijdrage .

Zaterdag 4 november: Eerste zaterdag

Na de H. Mis van 9 uur bieden wij u ons uitgebreid ontbijt aan. Wel vooraf inschrijven !!!

Kalender 2024

Onze mooie Liturgische kalender 2024 bieden we u aan voor 10 euro, exclusief verzendkosten indien dit nodig blijkt.

Bij afname van 10 stuks betaalt u – 20% = 80 euro i.p.v. 100 euro

Verkoopweekend en cafetaria op 18-19 november

De bevestiging hiervan hangt af van de 'vrijwilligers-inzet' van minstens 6 personen ! Bent u één van die 6 personen? Zeg maar JA !

Die zondag is de H. Mis om 12 uur

FEESTDAGEN

Opdat u rekening zou kunnen houden bij uw planning voor de komende feestdagen volgt hier de lijst van de H. Missen in onze kapel

Maand december

*Zondag 17 december : Mis om 12 uur

-Zondag 24 december Zondag én Kerstavond

- De H. Mis van Zondag is om 10 uur

- Nachtmis om 22 uur

-Maandag 25 december Kerstdag

- Dageraadsmis om 10 uuren aansluitend

- Dagmis om 10.45 uur

Probeer als goede christenen de drie H. Missen bij te wonen!

-Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag

Mis om 9 uur

-Zondag 31 december Oudejaarsdag = Zondag

Mis om 10 uur

Gebed op oudejaarsavond nog niet bepaald

Maand januari

-Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag : H. Mis om 10 uur

-Zaterdag 6 januari Driekoningen en Eerste zaterdag

Mis om 10 uur , waarna *huiszegening op aanvraag*

-Zondag 7 januari : H. Mis om 10 uur

-Zondag 21 januari : H. Mis om 12 uur

HUIZE Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32) 03 645 14 67 en GSM 0483 28 94 81

E: foyer.marthe.robin@skynet.be www.huizemartherobin.net