

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 6 2024

zondag 11 februari

Zondag van Quinquagesima

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs I: 13, 1 - 13

Evangelie : H.Lucas 18, 31 - 43

Een nieuwe fase in de religieuze geschiedenis van de mensheid. Na Adam, "de vader van de mensheid" (Septuagesima); na Noach, "de vader van nieuwe generaties" (Sexuagesima), is het de grote figuur van Abraham, "de vader van de gelovigen", die de Matins lessen vandaag voorstellen voor onze meditatie. Het is omdat hij geloofde in de vervulling van Gods beloften dat Abraham onze vader in geloof is; het is omdat hij ermee instemde Izaäk te offeren, "de zoon van de belofte" op wie al zijn verwachtingen rustten, dat God zijn nakomelingen vermenigvuldigde als de sterren aan de hemel en als het zand aan de kust". Volgens Sint-Paulus zijn wij dit nageslacht, Christus en onszelf samen; en Isaak, gedoemd tot opoffering en vervolgens uit de dood gerukt, is de gestalte van Jezus die stierf en opstond (Hebreeën 11:17-19). Zie, wij gaan op weg naar Jeruzalem...". Tegelijk met de aankondiging van de passie herinnert het evangelie van de Mis ons, in de genezing van de blinde, aan de gave van het geloof dat mensen uit hun blindheid, uit de duisternis van hun zonden haalt. In de brief onderstreept Paulus' enthousiaste lofzang op de naastenliefde ook de bovennatuurlijke transformatie die de verlossing door Christus in onze menselijke zielen teweeg moet brengen. De blinde man waarover het evangelie spreekt is het symbool van het menselijk ras dat, verbannen voor de gelukzaligheid van het paradijs in de persoon van onze eerste vader, en zich niet bewust van de helderheid van het bovennatuurlijke licht, lijdt onder de duisternis waartoe het veroordeeld is. Maar, verlicht door de aanwezigheid van zijn Verlosser, zetten zijn goede daden hem op het pad naar het ware leven.

Meditatie

De blinde riep uit: Jezus, zoon van David, ontferm U over mij! Hier sta je dan, aan de kant van de weg van het leven, die zo kort is, wil jij het niet ook uitschreeuwen? Jij die het licht mist, die nieuwe genaden nodig hebt om te besluiten heiligheid te zoeken, voel je niet een onweerstaanbare behoefte om uit te roepen: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij? Een mooi kort en vurig gebed, om vaak te herhalen! Veel mensen berispten deze blinde man om hem het zwijgen op te leggen. Ook voor jou hebben je vrienden, je gewoontes, je comfort, je omgeving je aangeraden om te zwijgen, om niet uit te roepen: "Waarom zou je Jezus roepen? Val hem niet lastig!" Deze ongelukkige blinde luistert niet naar hen. Integendeel, hij schreeuwde nog harder. De Heer, die hem vanaf het begin had gehoord, liet hem volharden in zijn gebed. Hetzelfde geldt voor jou. Jezus neemt de roep van onze ziel onmiddellijk waar, maar Hij wacht. Hij wil dat we ervan overtuigd zijn dat we hem nodig hebben. Hij wil dat we hem smeken, koppig, zoals de blinde man aan de kant van de weg. Zelfs als God ons niet onmiddellijk geeft wat we van hem vragen, zelfs als de menigte ons probeert af te leiden van ons gebed. Laten we niet ophouden hem te smeken.

(H. José-Maria Escriva de Balaguer, Homilie (JP. Herman))

Blijf bij de bron : het Evangelie en de Traditie !

“Ik vind niets belangrijk meer in boeken, behalve in het Evangelie. Dat boek is me voldoende.” .H. Teresia van Lisieux.

Aswoensdag – begin van de Vasten

Iedere vrijdag tijdens de Vasten houden wij om 15 uur in onze kapel een kruiswegmeditatie bij het Heilig Sacrament .

Om 14.30u is de kapel open voor meditatie met het gezongen Improperia of voor het bidden van de Droeve Mysteries van de rozenkrans.

14 februari is ook de sterfdag van Pastoor van der Voort (+ 2011)

Wat is delen?

Het is iets geven van uw overvloed . Wanneer u broederlijk deelt geeft u niet aan een stenen gebouw, zelfs niet aan één of twee priesters, neen, u geeft rechtstreeks aan Jezus, eigenaar van de Kerk ! Jezus is de eigenaar van onze kapel, van onze Foyer !

De oproep tot “broederlijk delen” is voor u !

We kunnen lekker eten thuis of op restaurant gaan.

We kunnen op reis gaan en op weekend of langere tijd.

We kunnen vrienden gul ontvangen.

We geven geregeld geschenken aan vrienden en familie.

We kunnen ons nieuwe kleding veroorloven.

We kunnen met de auto rondrijden, benzinetanks vullen.

Maar, we missen het voornaamste : de priester die ons de eucharistische Jezus geeft !

Daarom bidden we met aandrang :

“Jezus, geef ons heilige priesters, geef ons vurige priesters

Jezus , geef ons iedere zondag een heilige priester !

We zijn nu zo verweesd....waarom ?”

Kalenders en “De kleine Tarcisius”

Wie kan nog *kalenders* kopen en/of verkopen? We hebben er nog een 15-tal. Dank bij voorbaat.

Wie kan helpen met de verkoop van “*De Kleine Tarcisius*”?

Helpen is meewerken aan een Eucharistisch apostolaat!

Volgende H. Mis is op zondag 18 februari om 12 uur

Na de H. Mis: ons jaarlijks Broederlijk Delen- diner

Ook onze 1^{ste} omhaling Broederlijk Delen voor wie niet met een overschrijving werken

BROEDERLIJK DELEN –(VASTEN)DINER
op zondag 18 februari 2024

12 u: H. Mis 12.50 u: aperitief 13.00 u: diner

MENU

Romige seldersoep (5 euro)

*

*Varkenshaasje met gratin dauphinois
champignons en groentenkrans (23 euro)*

*

Kaasschotel met stokbrood (6 euro)

*

Koffie met gebakje van het huis (4 euro)

Prijs menu: : **30 euro** – kinderen onder 10 jaar **10 euro**
Aperitief, wijn, water en koffie zijn niet inbegrepen

Het menu kan ook per gerecht gevraagd worden.

*Betalen bij inschrijving op rekening van de Foyer
of contant ter plaatse.*

Dranken worden ter plaatse contant betaald.

Huize Marthe Robin Kapelsesteenweg 208 2930 Brasschaat
IBAN: BE 28 4024 0365 8120 BIC : KREDBEBB
Mededeling: diner 18 februaripersonen

Reserveer ten laatste op vrijdagmiddag 16 maart !

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
T: 00(32) 03 645 14 67 • gsm 0483 28 94 81

E: foyer.marthe.robin@skynet.be info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin