

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 9 2024

zondag 3 maart 2024

DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN

Epistel : H. Paulus aan de Efesiërs 5, 1 - 9

Evangelie : H. Lucas 11, 14 – 28

Kies één van de twee: God of satan

Op de derde zondag van de veertigdagentijd staan we stil bij het evangelie van Lucas 11.

-EXORCISME

Exorcisme, in het Grieks *ekballô*, komt zes keer voor in dit uittreksel. Demonen uitdrijven is letterlijk uitwerpen (ek en ballo, uitwerpen, in de letterlijke betekenis zoals in discobole). Waarom zo'n nadruk op dit aspect van Jezus' bediening? Demonen worden door alle volgelingen van Jezus toegegeven: ze bestaan niet alleen, ze doen ook kwaad. Zelfs Jezus' tegenstanders betwisten niet dat Christus demonen uitdreef: zijn macht over demonen wordt dus erkend. In deze passage worden demonen in verband gebracht met ziekten. Hier is hij eerst stom; elders veroorzaakt hij epilepsie. We hebben dus te maken met twee wonderen tegelijk, een uitdrijving en een genezing. Deze actie van Jezus wekt bewondering op. In het Latijn betekent ad naderen en *mirum*, wonder. In het Grieks is ethaumasian thaumaturge. Het wonder, degene die geneest, roept vragen op. Als het wonder niet wordt betwist, gaat het om de oorsprong van Jezus' macht: door wie verricht hij dit wonder? Zijn vijanden zeggen door Beëlzebul (de Heer van de vliegen, ook al wordt deze vertaling betwist). De andere mogelijkheid is *dosdemonen*. Hoe kon Jezus van demonen komen en hen kwaad doen? Het argument is zwak, zoals tegenwoordig vaak het geval is met wonderen. Je kunt altijd een duidelijke genezing voor de ogen van mensen plaatsen, maar ze zullen altijd excuses vinden om het niet te geloven.

-VOOR OF TEGEN GOD

1. Kant kiezen

Maar als ik demonen uitdrijf met de vinger van God, dan is het koninkrijk van God onder u gekomen. Voor Benedictus XVI is Jezus het koninkrijk van God? Het koninkrijk is niemand anders dan de persoon

van Christus, die we aanschouwen door het zaligmakende visioen. Als Christus zegt *wie niet met mij is, is tegen mij*, is hij niet manicheïstisch, maar beschrijft hij de geestelijke strijd die niet kan worden ontkend. God zoeken begint met weg te gaan van het beginpunt. Sinds de zondeval is de wereld in de macht van Satan. Er is geen alternatief of derde weg. Het manicheïsme beweert ten onrechte dat de macht van de duivel van een gelijkwaardig niveau is. Maar christenen moeten, zonder het manicheïsme, kiezen of ze met of tegen God zijn.

Spirituele oorlogvoering is niet extern aan ons. Het is in ons. Aan het begin van het evangelie had de demon deze doofstomme man bezeten. Zelfs als we niet zoveel invloed van de duivel ervaren, of zelfs de lagere niveaus van bezetenheid die besmetting en obsessie zijn, door te zondigen openen we allemaal een deur voor de duivel. Niet alleen in onze persoon of ons lichaam, maar ook in het lichaam van Christus, dat de Kerk is. De duivel wordt daar op een bevoorrechte manier losgelaten. *Ekbollo*, het Griekse woord voor "demonen uitdrijven", doet etymologisch denken aan twee andere Griekse woorden, *symbolon* en *diabolos*.

2. Symbolon en diabolos

Syn-bolon betekent samenvoegen (ook afgeleid van *ballô*). Dit geeft een symbool, de dogmatische inhoud van het Credo. Als je het Credo belijdt, het ware geloof van de Kerk, erken je jezelf als lid van de Kerk. Je kiest God al boven de wereld. De Griekse mythologie kende mysterieculen met inwijdingsrituelen, waar mensen ondergedoken kwamen. Ze kenden elkaar niet en herkenden elkaar de volgende keer dat ze kwamen door de *syn-boloi* in elkaar te steken. Dit symbool was de sleutel tot hun gedeelde lidmaatschap van de groep.

Degene die het tegenovergestelde doet, degene die verdeelt, is de duivel, de verdeler van het goddelijke plan, die deze vereniging van de leden van de Kerk probeert te voorkomen. *Wie met mij niet vergadert, verstrooit* (Mt 12,30). Het werk van de duivel bestaat uit het verstrooien, niet alleen het verdelen van het lichaam van de Kerk, maar ook het verdelen van de eenheid van de menselijke persoon door dit hiaat tussen wat we zouden moeten/willen doen, maar wat we niet doen omdat we zondaars zijn.

-DE GODDELIJKE ACTIE SCHEIDT

1. God scheidt door de tobu-bobu te scheiden

Jezus is God. God is schepper. De Zoon, in gemeenschap met de actie van

de Vader en de Heilige Geest, is meer in het bijzonder een herschepper. Hij is verlosser. God schiep de wereld beginnend met afscheiding. Als hij uit het niets schiep (ex nihilo), dan vormde de geschapen materie een soort vormloze massa (in het Hebreeuws *tohu-bobu*), die geleidelijk gescheiden werd: de sterren, de lichtende nacht en dag, de aarde en de hemel, de aarde en de wateren, de wateren boven en de wateren beneden. Het Genesis-verslag laat zien dat God scheidt door te scheiden. Hoe scheidt Christus? Op dezelfde manier: door te scheiden. Scheiden is niet per se slecht, zoals het voor de duivel is. Scheiden stelt ons in staat onderscheid te maken, wat de voorwaarde is voor ware communicatie. Het woord 'verboden', in het Latijn *interdictum*, betekent 'tussen' zeggen. Zelfs de grenzen die niet overschreden mogen worden, maken communicatie mogelijk. We zijn niet in een staat van versmelting. Onderscheid verhindert communicatie omdat we niet meer weten of we één of twee zijn. Hoe kunnen we dan met onszelf praten?

2. De afscheiding van Christus

De wereld van vandaag is in de duivelse val van de onverschilligheid gelopen, door te veel nadruk te leggen op de moederlijke dimensie, terwijl in de Freudiaanse psychologie de functie van de vader is om het kind van de moeder te scheiden, bijvoorbeeld door te voorkomen dat de fusiëdimensie van de zwangerschap of borstvoeding wordt voortgezet ("gelukkig zijn de borsten die je hebt gezoogd"). Ook God is een Vader en weet wat hij moet doen. Ook God is Vader en weet wat hij moet doen. Wij zijn het met God. Het onderscheid tussen heilig en profaan (*profanum*: voor de tempel, behoort tot de wereld, overheerst door de duivel. Geconfronteerd met de onverenigbaarheid van de twee, vind je het huis goed schoongemaakt en zelfs versierd. Biechten maakt ons rein. Maar waarom ga je zo vaak biechten als ik vaak hetzelfde zeg? Vind je niet altijd wat stof? Eén keer per dag," zegt de Schrift. Het getal zeven is niet oninteressant. De zeven hoofdzonden, die leiden tot andere zonden.

Christus wil deze neiging tot het kwade, die concupiscentie is, beteugelen, ons voor God laten kiezen en ons eigen huis opruimen. Natuurlijk kunnen we overwonnen worden: als meerdere demonen terugkeren of als de bewaker van het huis wordt overwonnen door een sterkere. Maar als de demon ons kan verslaan, is hij nooit sterker dan Christus. Laten we deze daad van geloof stellen. De duivel kan kwaad doen, maar als we voor Christus kiezen, zal God toch winnen. Het Griekse woord voor de wapens die deze man verslaan is *panoplia*. Tegen de zeven hoofdzonden is onze *panoplia* de zeven sacramenten, in het

bijzonder de biecht in deze vastentijd.

Besluit

De menigte reageert eerst op een doofstomme, een slachtoffer bevrijd van de duivel, en verkondigt uiteindelijk de lof van God. Laten we God verkondigen om Hem in ons te laten triomferen, door het symbool van de Kerk te belijden en te kiezen voor I' Gods onoverwinnelijke barmhartigheid.

Goed nieuws ! H. Missen in onze kapel

-maandag 4 maart : **'s avonds om 19 uur !**

-dinsdag 5 maart : **'s avonds om 19 uur !**

-woensdag 6 maart : **om 9 uur !!!**

-donderdag 7 maart: **om 9 uur !!!**

-Zondag 17 maart Passiezondag H. Mis om 12 uur

En: H. Missen op

-Palmzondag om 10 uur en

-maandag, dinsdag en woensdag in de Goede week !

(die uren worden later meegedeeld).

De Voorzienigheid laat ons niet in de steek !

Blijf bidden opdat het aantal priesters die de H. Mis volgens het 'Missale Romanum 1962' opdragen, mag toenemen en wij ook in onze kapel opnieuw alle zondagen dit Heilig Misoffer kunnen bijwonen. Is dat niet de allereerste taak van een priester?

Wist u dat... de traditionele Latijnse Mis een overvloed aan symbolen heeft met een specifieke betekenis? En dat die betekenisvolle symbolen na het Tweede Vaticaans Concilie grotendeels verdwenen uit de H. Mis ?

T: 00(32) 03 645 14 67 • gSM 0483 28 94 81

E: foyer.marthe.robins@skynet.be

info@huizemartharobin.net

www.huizemartharobin.net

www.facebook.com/huizemartharobin