

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 1 - 2019

Zondag 6 januari 2019

Feest van de Openbaring van de Heer
(Driekoningen of Epifanie)

De *Openbaring van de Heer* is, samen met de *Doop van de Heer* en de *Opdracht van de Heer in de tempel* (2 februari), het eerste van deze drie feesten die thuishoren in de Kerstcyclus: Jezus' kindertijd en jonge jaren.

“Zie de heerser, de Heer is gekomen; in Zijn handen rust het koningschap en de macht en de heerschappij (Mal.3,1) Zo koninklijk plechtig begint het Introïtus van de Mis van Driekoningen.

Dit feest van de Openbaring des Heren is het kerstfeest van de heidenen. Het licht van de Redder straalt en wenkt alle mensen, ook diegenen die God niet zoeken of weerbarstig zijn. Dit feest is in de Oosterse liturgie een groter feest dan Kerstmis.

Tijdens de nacht van Jezus' geboorte werden de herders als vertegenwoordigers van het uitverkoren Joodse volk door engelen opgeroepen om het Kind te gaan zoeken en Het te aanbidden.

Nu laat Jezus heidenen komen uit het verre Oosten, vermoedelijk uit Arabië. Door hen zal heel de wereld te weten komen dat Jezus, van toen Hij nog maar een hulpeloos kind was, gezocht werd en aanbeden.

De Wijzen komen op het zien van een ster. God riep hen, zij gehoorzaamden en zijn op weg gegaan. Het ligt voor de hand dat zij tijdens hun reis moeilijkheden hebben ondervonden. Maar de Stem die hen riep was zo dringend en hun goede wil zo groot, dat zij er alle ongemak en gevaren voor trotseerden.

De geschriften leren ons: zij vinden het Kind en Zijn Moeder, zij vallen op hun knieën, aanbidden Het kind en bieden Het hun geschenken aan. Nadien keren zij terug naar hun land, maar ...langs een andere weg.

Als wij op zoek gaan naar Jezus dan leert de H. Geest ons om Zijn licht en Zijn stem te volgen. Moeilijkheden mogen niet meetellen!

Hier stellen de Wijzen ons een voorbeeld. Herodes bedreigt hen, ze vinden geen steun bij de mensen. Maar God leidt hen door alle gevaren

heen. Zij hebben maar één doel voor ogen en laten zich niet verwarren of afleiden. Zij worden op hun zoektocht onmiddellijk beloond door een hemels licht. De ster, die er weer is, duidt hen de weg aan en brengt hen bij het Koningskind. De Wijzen zoeken oprecht en zij vinden Hem. Zij aanbidden Het kind en offeren Het goud, wierook en mirre.

Wat door die gaven wordt gesymboliseerd vraagt Jezus ook aan al Zijn volgelingen: het goud van de liefde, de wierook van het geloof en de mirre van de zelfverloochening.

Dan keren, al wie Hem volgen, als *andere mensen* terug naar de plaats die God hen heeft voorbestemd.

Wie Christus vindt, kan niet meer terug naar het dagelijks leven zoals hij dat kende voordat hij Jezus ontmoette.

Door het contact met Jezus verandert men innerlijk. En daar is het om te doen: wij moeten andere mensen worden: diepgelovig, nederig, liefdevol, offervaardig, plichtsgetrouw en blij. Dat leren we vandaag in dit evangelie.

Laat ons knielen, Hem aanbidden en Hem, zoals de Wijzen, het goud schenken van onze liefde, de wierook van ons geloof en de mirre van onze overgave aan Hem.

Dan zal de ster ons, wanneer we de einder van ons aardse leven bereiken, leiden tot voor Zijn Hoogheilig Aanschijn, in alle eeuwigheid. Amen.

Homilie van Pastoor Van der Voort, Driekoningen 2009

Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, genoemd. Waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelse teksten zoals Psalm 72: “*De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen hem geschenken brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hem hun schatting : alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderdanig*”.

Dat leidt men af uit hun drie geschenken: goud, wierook en mirre.

Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.

Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een

Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60 — over de juiste rolverdeling lopen de meningen soms uiteen. Daarmee wilde men aantonen dat Gods Zoon kwam voor alle culturen en leeftijden. In het Grieks klinken hun namen als Apellios, Amerios en Damascos. In de Syrische kerk zijn het Larvandad, Gushnasap en Hormisdas; in het Hebreeuws Galgalat, Malgalat en Sarathin.

Wat er later met de Wijzen gebeurde, daar bestaat weinig informatie over. Volgens sommige legendes keerden ze alle drie terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Constantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom van Keulen waar hun relikven zich bevinden. In de Middeleeuwen gingen kinderen van arme gezinnen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Zo droegen zij hun steentje bij voor het onderhoud van het gezin. Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen. De kinderen dragen een ster die al dan niet ronddraait. De ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het een symbool voor de ster die elk van ons richting geeft in zijn leven...dat een leven is van zoeken naar God. *Sterzangers* trekken zo rond op het feest van de Openbaring om het Goede Nieuws van de Geboorte van Jezus uit te zingen, verkleed is drie koningen. Dit ster zingen vindt men in 140 landen van Colombia tot India, van Ghana tot Zweden: overal trekken Sterzangers- misdienaars, vormelingen, jeugdgroepen zingend de straat op, meestal voor het goede doel. Zo helpen zij arme kinderen.

Een andere traditie is de *'Driekoningentaart'*, een amandeltaart waar in een boon verborgen zit. Wie de boon heeft mag de ganse dag de Koningskroon dragen....!

Spijtig dat deze krachtige teksten her-taald worden in een hedendaagse taal waardoor alle kracht ontnomen wordt: van verheven literaire, bijna mystieke liturgische taal naar de alledaagse taal van de straat en van de krant. Hoe meer men 'verstaanbaar' maakt, hoe minder men het mysterie begrijpt. Dat ervaart men dagelijks in onze leeglopende kerken.

*Sint Jozef bereidde die wondere nacht
van 't zuiverste strooisel een beddeke zacht
daarop heeft Maria met schamele vlijt
haar schreiende Kindje te slapen geleid.*

*Susa Nina, 't Hemelse hof in een arme stal
en engelen wieken naar 't aardse dal
en vullen de sferen met feestgeschal
Susa Nina, voor de koning van 't heelal.*

*De herders ontwaakten in 't schitterend licht
aan hen werd de troostende boodschap gericht
een boodschap van vrede vanuit 't paradijs
aan alle de goeden van wille zij peis!*

*Drie koningen kwamen naar 't Kind van heel ver,
zij volgden het licht van een stralende ster.
Zij hebben des Godsmens, den Koning aanschouwd,
En offerden wierook en myrrhe en goud.*

*Nog steeds brengt het Kindje zijn boodschap van vree
voor alle goedwilligen onder ons mee
een boodschap van vrede, van heldere kracht
een boodschap van licht in de donkere nacht.*

Mededelingen

*Iedere morgen van 8u tot 9.10u gebed in onze kapel

*Zondag 13 januari: H. Mis om 10 u in onze kapel

AANDACHT !

*Zaterdag 19 januari: **H. Mis in onze kapel om 9 uur** waarna 3de Conferentie over de H. Paulus door pater Herman die op bezoek is

*Zondag 20 januari: H. Mis om **11 u** waarna aansluitend Nieuwjaarsdiner met pater Herman. Het menu leest u op het bijgevoegde blad (*reservatie wordt genoteerd na betaling*)

- Foyer Marthe Robin vzw
 - Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
 - T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
 - W: www.foyermartherobin.net
- Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB