

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat
wekelijks foyerbladje nr 2- 2020
12 januari

Feest van de heilige familie

Om de ontkerstening in de familie tegen te gaan heeft paus Leo XIII op 14 juni 1892 dit feest ingesteld en voorgeschreven dat alle gezinnen zich zouden toewijden aan het heilig huisgezin van Nazareth. Paus Benedictus XV heeft op 26 oktober 1921 dit feest verplicht gemaakt voor heel de Kerk. Wanneer we eraan denken dat Jezus gedurende 30 jaar het leven in een gezin heeft willen aanvaarden dan zegt het ons duidelijk iets over de waarde van een christelijk gezin.

Enkele zinnen uit de liturgie van deze zondag:

“Laat uw vader en moeder zich verblijden en laat haar jubelen die u ter wereld heeft gebracht” (intredezing)

“Jezus Christus, die in uw onderdanigheid aan Maria en Jozef het gezinsleven door onuitsprekelijke deugden hebt geheiligd, zorg dat wij met de hulp van hen beiden gevormd worden door de voorbeelden van uw heilige familie en eenmaal hun eeuwig samenzijn mogen delen”.
(openingsgebed)

“...Hij was hun onderdanig.....En Jezus nam toe in wijsheid en jaren en in welgevalligheid bij God en bij de mensen”. (evangelie)

“ De ouders brachten Jezus naar Jeruzalem om Hem op te dragen aan de Heer”. (offerzang)

“..Bidden u deemoedig dat Gij op voorspraak van de maagdelijke Moeder van God en van de heilige Jozef onze gezinnen in uw vrede moogt sterken en bevestigen “ (offergebed)

“...geef dat wij altijd de voorbeelden van uw heilige familie navolgen...”
(slotgebed)

Wij moeten God dankbaar zijn dat Hij ons het geluk van een christelijk gezin heeft geschonken. Die dankbaarheid kunnen wij tonen door een diepere christelijke geest in ons gezin en door te bidden voor het behoud van de ware godsdienstzin in het gezin nu in deze tijd. (uit het missaal)

“ Christus is onder ons gekomen, als Kind met Kerstmis en als Koning op het feest van de Openbaring aan de Wijzen. Nu begint Jezus Zijn heerlijkheid, Zijn deugden over ons af te stralen. En dat zijn allereerst de deugden van Jezus in het huis, in de familiekring te Nazareth. In het epistel zet de h. Paulus goed uiteen welke deugden er in een christelijk gezin moeten primeren. Hij spreekt van liefde die mekaar verdraagt en vergeeft. In

het evangelie worden dat de vervulling van de godsdienstige plicht en de gehoorzaamheid.

Het gezin waar we vandaag mogen binnentreden is uniek en toch zo eenvoudig. Uniek, want het Kind is in dit gezin het echte Hoofd en de moeder, Maria, heeft Het ter wereld gebracht zonder medewerking van Jozef. En toch wordt Jozef én door de Moeder én door het Kind ‘vader’ genoemd. Jezus, Maria, Jozef. In het gezin van Nazareth heerst de ideale liefde en is alles gericht op God, die dé liefde is.

Vandaag verhaalt de evangelist een merkwaardig voorval dat zich voordeed tijdens het jonge leven van Jezus. Jezus is een zeer bijzonder iemand. Hij was dat reeds vanaf het begin toen Hij onze mensheid aannam.

Jezus’ geboorte was als die van geen ander: ondanks de bitterste armoede kwam er bij Zijn geboorte een hemelse luister en gejubel van engelen. En terwijl een Joodse vorst zocht te Kind te doden, kwamen er drie heidense koningen. Vandaag is Jezus twaalf jaar en is Hij met Zijn ouders op bedevaart naar Jeruzalem. Ze blijven er zeven dagen voor het Paasfeest. Op hun terugtocht, met een hele karavaan bedevaarders, ontdekken Zijn ouders dat Hij verdwenen is. Ze zoeken hun Kind. Hun bezorgdheid slaat al vlug om in grote angst en droefheid. Ze zullen terugkeren naar Jeruzalem en drie dagen moeten zoeken, alvorens ze hun Jezus vinden.

Het kan ons ook vergaan, zoals bij Maria en Jozef, dat Jezus plots in alle stilte verdwijnt. Dagenlang voelen en weten we Jezus dichtbij en plots verdwijnt Hij....

Ook wij moeten, maar dan voortdurend, op zoek naar Jezus tot we Hem vinden. En dat telkens opnieuw, tot Hij ons leven vult.

Jezus is voor het menselijk verstand onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk in Zijn wezen en onbegrijpelijk ook in Zijn handelswijze. Dit ‘missen van Jezus’ overkomt elkeen die ernst maakt van zijn geestelijke relatie met Jezus. Dan is het goed Hem te zoeken en te blijven zoeken. Maria en Jozef vonden Jezus na drie dagen in de Tempel. “Wist gij dan niet dat Ik in het Huis van Mijn Vader moest zijn?”, was het antwoord van Jezus op hun bezorgde en misschien ietwat verwijtende opmerking. Zij vonden Jezus in het Huis van God. God had Zijn Zoon voor een korte tijd voor Zich opgeëist. Nu gaf Hij Jezus weer over aan de liefde en zorg van Maria en Jozef. Wij zouden hieruit moeten leren dat we alleen in het gebed en in onze gesprekken met de Allerhoogste, de vertrouwelijkheid met Jezus terugvinden.

Met Jezus omgaan is een kunst, ook Hem bij zich houden, ook wanneer Hij Zijn gelaat voor de ogen van uw hart verborgen houdt en ver weg lijkt.

Nadat Maria en Jozef Jezus gevonden hadden, keerde de Heilige Familie samen terug naar Nazareth, naar de beschutting en geborgenheid van hun thuis.

Maria bewaarde alles in stilte in Haar hart. Zij voegde dit nieuwe feit bij Haar andere herinneringen. Het was voor Haar de aankondiging van andere en grotere offers welke Haar te wachten stonden. Haar persoonlijke gevoelens moest Zij aan de wil van God ten offer brengen.

Als wij nadenken en de dingen die God in ons leven toelaat in ons hart bewaren, dan zullen wij Jezus meer bij ons en in ons ontmoeten. We mogen niet afhaken of afdwalen, maar moeten door offers en gebed Zijn nabijheid vasthouden. Het evangelie eindigt met de woorden dat Jezus met hen mee naar huis ging. In de stille verborgenheid van het huis van Nazareth was Jezus weer de onderdanige Zoon. “En Hij nam toe in wijsheid en jaren en was welgevallig bij God en bij de mensen”. Hij verbleef te Nazareth tot aan Zijn openbaar leven. Jezus heeft met Zijn gehoorzaamheid aan Maria en Jozef het voorbeeld gegeven voor alle christelijke families en het familieleven geheiligd.

Maar wat een erosie, wat een uitholling van het gezin in deze tijd. De crisis in de Kerk, de crisis van de moraal, is voor een groot stuk te wijten aan de crisis in de gezinnen. Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. Als het gezin ziek is, verziekt de hele samenleving. Er is in de meeste gezinnen geen weerstand meer tegen nefaste invloeden, tegen een verderfelijke moraal die de huiskamer dagelijks agressief binnendringt en de onderlinge relaties aantast. Er is geen weerstand meer, want er wordt niet meer gebeden in de gezinnen. God is al lang vervangen door een reeks afgoden: geld, macht, genot, gemakzucht, egoïsme.

Maar geluk buiten God bestaat niet! Het leven wordt dan als een stukgesneden luchtballon die leegloopt. Het heeft zonder God allemaal geen zin meer. De mens valt, valt diep en is ten gronde gekwetst en doodziek. Doodziek zijn vele gezinnen. Daarom lopen de kerken leeg en zijn er geen jongeren meer die roeping hebben of hun roeping die ze hebben, beantwoorden met hun ‘ja-woord’. Mocht het voorbeeld van het gezin van Nazareth onze gezinnen eindelijk eens gaan inspireren. Wat zou het leven naar Gods Wil een hemel op aarde zijn. Lieve mensen, wendt u tot Maria wanneer u bidt voor uw kinderen en kleinkinderen. Want alle genade gaat langs Haar moederhart naar Jezus. Amen.”

Uit: Jaargang Homilies Pastoor Van der Voort.

*Wij hebben in de liefde van God geloofd: zo kan de christen de fundamentele keuze van zijn leven uitdrukken. Aan het begin van het christenzijn staat niet een ethische beslissing of een grootse gedachte, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon die aan ons leven een nieuwe horizon en daarmee zijn definitieve richting gaf. In zijn Evangelie heeft Johannes deze gebeurtenis met de volgende woorden uitgedrukt: “Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft... het eeuwig leven zal hebben” (Joh. 3, 16). Met dit centraal stellen van de liefde heeft het christelijk geloof datgene opgenomen wat de kern was van het geloof van Israël en aan die kern tegelijk een nieuwe diepte en wijdte gegeven. De gelovige Israëliet bidt immers elke dag de woorden uit het boek *Deuteronomium* in de wetenschap dat deze het middelpunt van zijn bestaan samenvatten: “*Luister, Israël, Jahwe is onze God, Jahwe alleen. Gij moet Jahwe uw God beminnen, met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten*” (Deut. 6, 4-5)). Jezus heeft dit gebod van de liefde tot God verbonden met dat van de liefde tot de naaste dat in het boek *Leviticus* staat: “*Bemin uw naaste als uzelf*” (Lev. 19, 18)*

Mededelingen

*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf 8.10u tot 9.10u Rond 8.30u bidden we samen de rozenkrans

*Op zaterdag om 8.30u H. Mis in de ST Teresiakerk – Ekeren, gevolgd door aanbidding tot 9.30u

*Zondag 12: H. Mis om 10u. – pater SJM
De nieuwjaarsreceptie wordt verplaatst naar zondag 19 januari na de H. Mis van 10u

* **Zaterdag** 24 januari is de H. Mis om 18u – pater SJM

*Zondag 25 januari is er om januari 12.30u nieuwjaarsdiner. Welkom !

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

Rek. nr: IBAN: BE28 4024 0365 8120 BIC KREDBEBB

