

FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat

wekelijks foyerblaadje nr 39 2020

Zondag 27 september

Zeventiende zondag na Pinksteren

Epistel: H. Paulus aan de Efeziërs: 4, 1-6

Evangelie: Mattheus :22, 34-46

De twistgesprekken tussen Jezus en de Farizeeërs komen, wat de inhoud betreft, tot een hoogtepunt. Het gaat erom wat het voornaamste is in de orde van de daad en in de orde van het zijn.

Jezus antwoordt de Farizeeërs met het meest centrale punt uit de Wet dat de kern vormt van Gods Openbaring. Het is dat éne punt, waarin het Oude en het Nieuwe Testament, de Oude en de Nieuwe Wet overeenstemmen: namelijk de leer van de liefde.

Liefde tot God is het voornaamste. Niet het deemoedig neervallen, niet het rouwmoedig schuld belijden, niet het met bewondering opzien naar God van de begenadigde, niet de extase van de mystieker, neen, het voornaamste is de liefde, die warme, wederkerige stroom tussen het ik en de Andere, die mijn God is.

Beminnen en bemind worden, dat is het diepste mysterie dat Jezus predikt. Alle geboden zijn slechts een hulp voor het gebod van de liefde, liefde met heel het hart, met heel de ziel, met heel het verstand. Uit de liefde tot God, moet de liefde tot de evenmens voortvloeien. Men moet de medemens liefhebben omdat God hem liefheeft en omdat ook hij Gods beeld en gelijkenis draagt. In God bemint men zijn naaste en in de naaste bemint men God. Zo worden de liefde tot God en de liefde tot de naaste één.

Ik haal hier nu enkele zinnen aan uit de encycliek van paus Benedictus XVI 'Caritas in veritate': "De liefde – caritas – is een bijzondere kracht die mensen ertoe aanzet zich moedig en onbaatzuchtig in te zetten.....Alle mensen voelen de innerlijke drang waarachtig lief te hebben: ontvankelijkheid voor liefde en waarheid verlaten een mens nooit helemaal, want het gaat hier om de roeping die God in het hart en de geest van iedere mens heeft gelegd.

Jezus Christus zuivert en bevrijdt onze zoektocht naar liefde en waarheid van onze menselijke armzaligheid en openbaart ons volledig het initiatief van de liefde en het plan voor waarachtig leven, dat God voor ons heeft bereid.Liefde in waarheid wordt het gelaat van Christus, en in Christus wordt het onze roeping onze medemensen in de waarheid van Zijn plan lief te hebben. Hij is immers Zelf de waarheid (vgl. Joh. 14,6).

De liefde geeft aan de persoonlijke relatie tot God en de naaste de juiste inhoud; ze vormt het principe niet alleen van micro-betrekkingen – in vriendschap, familie en kleine groepen – maar ook van macro-betrekkingen – in sociale, economische en politieke verbanden.
Uit: Jaargang homilies - Pastoor Van der Voort

Het waardig communiceren

Omwille van de corona crisis werd in vele landen de tongcommunie verboden. En dat is nu nog zo in ons land. Zodoende worden de gelovigen gedwongen het Allerheiligste in de hand te ontvangen.

Omdat de Duitse bisschoppen hun jaarlijkse herfst bijeenkomst hielden op 22-24 september hebben een groep Duitse dokters vanuit verschillende medische specialisaties hen een aanbeveling geschreven. Het initiatief werd genomen omdat weken geleden in Oostenrijk het verbod op de tong-communicie werd opgeheven en Duitsland dit voorbeeld niet volgde.

Reeds in juni hadden 21 Oostenrijkse dokters de professionele opinie gevolgd van Prof. Filippo Maria Boscia, voorzitter van de vereniging van katholieke dokters in Italië, die o.m. hadden vastgesteld dat de communie uitreiking op de tong veiliger is dan op de hand omdat de hand drager is van virussen en vele bacteriën en de gelovigen raken stoelen aan wanneer ze zitten of knielen.

Daarom kan de handcommunie niet als een veilig hygiënisch alternatief beschouwd worden. En...wanneer iemand men zijn mond opent, dan ademt men in, eerder dan uit, zodat de verspreiding van besmette druppeltjes onwaarschijnlijk is.

Wanneer men dan nog knielt bij de tongcommunie is de afstand nog veiliger, terwijl dit ook heel wat eerbiediger is tegenover God. Wanneer de priester toch de mond zou aanraken bij de tongcommunie, dan kan hij zijn handen ontsmetten.

Volgens het katholieke nieuwsblad ‘Die Tagespost’, dat dit bericht op 17 september publiceerde met de nodige argumenten, behoren de Duitse dokters tot de groep van Dr Michael Roggendorf, viroloog te Munchen. Verder rapporteert ‘Die Tagespost’ dat bij de Traditionele Latijnse Mis een striktere procedure gevolgd wordt met de handwassing als deel van de Mis bij de offerande. Het water wordt door de priester gezegend, samen met de wijn, wanneer de kelk gevuld wordt.

Daarbij valt op te merken dat de kelk, de ciborie, de pateen enkel aangeraakt worden door de priester. En de priester raakt de heilige Hosties aan met zijn wijsvinger en duim die hij op elkaar gesloten houdt vanaf de consecratie tot na de communie uitreiking.

In Oostenrijk werd de tongcommunie opnieuw toegelaten vanaf het feest van Sacramentsdag op 11 juni. Ook Zwitserland is gevolgd.

De katholieke dokters hopen dat er met deze interventie een eind gemaakt wordt aan de gewetensstrijd van vele priesters en gelovigen. Dokter Peter Kwasniewski wijst er bovendien op dat een bisschop zijn macht misbruikt wanneer hij de tongcommunie verbiedt.

Laten we allen terugkeren tot het waardig ontvangen van de H. Communie, op de tong en geknield. Ook in ons land!

Uit: LifeSiteNews 21 september 2020

Modernisme

Het modernisme is de laatste evolutie van het liberale protestantisme en de meest subtiele en complexe ketterij die er ooit bestond en zal bestaan. Het is zonder twijfel de godsdienst van de anti-Christ.

Leonardo Costellini

All lives matter -Ja !

Vanaf het prille begin tot.... God je roept

Ware christenen strijden tegen de duivelse machten in een wereld waar geen plaats is voor God.

3 en 4 oktober: Eerste Vrijdag, toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus en Eerste Zaterdag, toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria!

Traditionele Latijnse Mis versus Novo Ordo Mis

Vroeger , voor 1960 met het Latijn, *verstonden* de mensen het niet, maar ze *begrepen* dat er iets heiligs gebeurde

Nu met de volkstaal *verstaan* de mensen het, maar ze *begrijpen* het niet meer omdat ze het mysterie ervan niet meer ervaren.

Vergelijking van houdingen van de gelovigen:

In de Traditionele Latijnse Mis: knielen, zitten en staan.

In de Novus Ordo Mis : knielen vervalft! zitten en staan....

U bent in het buitenland :

De T L Mis voelt u aan als een ‘thuis zijn’

Binnenkomen in de kerk

De T.L H. Mis begint met een kruisteken gericht naar God

De nieuwe H. Mis begint met “Welkom in onze viering!”

Tijdens de H. Mis, bij de consecratie, staan wij met Jezus op de Calvarieberg, aan de voet van het kruis, samen met Maria en alle heiligen. Daar ademt de priester de geest van God over het gezegend brood en wordt het gezegend brood Jezus eigen Lichaam en de wijn Jezus eigen Bloed dat hij opoffert aan God de Vader tot vergeving voor onze zonden. De consecratie is een handeling, een actie van Jezus door de priester. Moesten wij de grootheid ervan begrijpen, we zouden ter plaatse sterven.

We hebben de plicht onze christelijke tradities levend te houden

Wij vertrouwen op God, de Almachtige, die wonderen doet !

Mgr. Vigano

Zoek de toekomst van de Kerk in haar verleden !

Een traditionele geklede priester tot een jongen tijdens de bedevaart Parijs-Chartres

Op zondagen is de H. Mis in onze kapel om 11.30 uur

Foyer(HUIZE) Marthe Robin vzw

• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: www.foymartherobin.net info@huizemartherobin.net

www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin