

## **FOYER MARTHE ROBIN - Brasschaat**

### **wekelijks foyerblaadje nr 22**

*Zondag 31 mei 2020*

#### **Hoogfeest van Pinksteren**

Wij vieren op Pinksteren het historische feit van de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen die in Jeruzalem waren gebleven, volhardend in het gebed, samen met Maria de moeder van Jezus.

Jezus Christus sprak herhaaldelijk met zijn leerlingen over de Heilige Geest, de vertrooster die Hij zou zenden.

In het epistel van Hemelvaartzondag zegt Hij tot zijn apostelen niet weg te gaan uit Jeruzalem, maar de belofte van de Vader af te wachten “.. waarover gij Mij hebt horen spreken; ..want gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest.” ( Hand. 1, 4-5)

Wanneer dan de leerlingen vragen stellen om meer te weten zegt Jezus: “Het komt u niet toe tijd en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld; maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u zal komen. En gij zult getuigen over Mij in Jeruzalem, in Judea en in Samaria, ja tot het einde der aarde.” (Hand. 1, 7-8)

Met het pinksterfeest begint de Kerk haar opdracht: het werk van Christus’ verlossing op deze wereld voortzetten tot aan het einde der tijden.

De nederdaling van de Heilige Geest is de tastbare openbaring van het grote mysterie van de Heilige Drievuldigheid: de Vader én de Zoon én de Heilige Geest in de eenheid van de goddelijke natuur.

De nederdaling van de Heilige Geest is niet slechts een feit uit het verleden. Het is de blijvende werkelijkheid in de H. Kerk. In de naam van de Vader én de Zoon én de Heilige Geest zullen wij opgaan naar het altaar van God.

De Heilige Geest leeft ook in ieder van ons door het doopsel- en het vormselsacrament waardoor wij levende ledematen werden van Zijn Kerk.

De Heilige Geest zal ons door de Kerk leiden naar de eeuwigheid. Zo groeit op het Pinksterfeest de paasvreugde uit tot een grote onaantastbare zekerheid : “Zie, Ik zal met u zijn alle dagen tot het einde der wereld”. ( Mat. 28,20)

### **Een strijdende Kerk en de pandemie**

Deze pandemie is een uitdaging voor de Kerk. Beroofd van de sacramenten in een tijd van lijden en dood gaat de Kerk door een diep dal. Het veiligheidsbeleid rond corona heeft ons beroofd van de H. Missen in onze kerken. Men heeft ons de Goede Week, Pasen, Ons Heer Hemelvaart afgenomen en nu ook nog Pinksteren... hoogdagen van het kerkelijk leven in de liturgie !

“Zal de Mensenzoon bij zijn komst nog geloof op aarde vinden?” (Luc. 18,8). Wie zal Christus en de gelovigen verdedigen tegen een toenemende vervolging? Heeft de Kerk haar gelovigen verdedigd bij de wereldleiders?

Gelovigen hebben het fundamentele recht op godsdienstvrijheid en erediensden.

Zijn de kerken dan zoveel gevaarlijker voor de verspreiding van het virus dan bijv. de supermarkten waar men onmogelijk de afstand kan waarborgen wanneer men met een tiental rond de groenten en fruitstanden kriskras door mekaar loopt of staat te wachten voor de weegschaal?

En... kan een burgerlijke overheid aan de Kerk voorhouden hoe de sacramenten moeten toegediend worden? Hoe reageren de bisschoppen? Wij kunnen enkel met ontzetting in bepaalde landen rondom ons dictatoriale wereldlijke maatregelen vaststellen. Dit lijkt wel de Chinese Staatskerk!

Christenen, wordt wakker ! We moeten onze vreugde vinden in het opkomen voor God ! Deze pandemie is een uitdaging voor de Kerk.

### **Hoe reageren bisschoppen? Drie voorbeelden**

*Kardinaal Burke spreekt over de sacramenten:*

Kardinaal Burke, 27 mei '20: “Aanpassingen in het toedienen van de sacramenten tijdens de coronabesmetting kan leiden tot het verlies van het sacrale aanvoelen bij de gelovigen. Het heilige zoals wij het zien en ondervinden is Jezus Christus zelf die in ons midden handelt om ons te heiligen.” (In een interview op 24 mei tot Thomas McKenna of Catholic Action for Faith and Family). “Door de sacramenten vergeeft Christus ons onze zonden, versterkt Hij ons met de gave van zijn Lichaam en Zijn Bloed in de Heilige Eucharistie en sterkt Hij ons bij ernstige ziekte. Men moet begrijpen dat het Christus is die handelt. Het is niet iets wat wij uitvinden; wij kunnen het heilige niet manipuleren opdat het zou passen in onze huidige omstandigheden”. Hij verwerpt alle ‘fantasieën’ die door sommige priesters het toedienen van de H. Communie desacraliseren. Hij zegt duidelijk: “Wij kunnen de Heilige Hostie niet verpakken in plastic doosjes die mensen dan mee naar huis kunnen nemen....Dit zijn schendingen van het sacramentele die gewoonweg niet kunnen!”

Mensen zijn dankbaar dat ze op TV en met LifeStreaming dagelijks de H. Mis kunnen volgen. “Maar dat is geen werkelijke deelname. De Mis is heilig, u kunt ze mooi vinden op de media, maar het is geen deelname. Christus is niet tegenwoordig op het televisie scherm. En Hij is ook zo niet in uw woning.”... “Het is niet correct wanneer een bisschop de verplichting tot het bijwonen van de H. Mis suspendeert, omdat het bijwonen van de Mis een antwoord is op het 3<sup>de</sup> gebod van God. Dit is een Goddelijke Wet.”, benadrukt kardinaal Burke.

### ***Kardinaal Müller spreekt over vervolging op 22 mei .***

“Diegenen die de Nieuwe Wereldorde willen, zijn gekant tegen de Katholieke Kerk, tegen de pro-life en pro familia beweging en respecteren de vrijheid van godsdienst niet.”

### ***Bisschop Bonny spreekt over organisatie***

Bisschop

Bonny (22 mei) hoopt nog deze maand op misvieringen na twee maanden. Hij vindt het nu het moment om het te vragen aan de overheid: “Juni, eenmaal Pinksteren voorbij, dat is de landing van het pastorale werkjaar, zoals een schooljaar. De drukste periode hebben we dus achter de rug. Tussen Pasen en Pinksteren heb je alle communies, na Pinksteren volgt een rustperiode. Als we nu nog even in die rustige dal-periode

kunnen herbeginnen en alles kunnen klaarmaken voor de zomer, dan gaan we veel mensen gelukkig maken.”

### **Een bekend schrijver uit Rome**

**Roberto de Mattei schreef over beleid en wantoestanden:** “De religieuze en morele crisis die volgde op Vat. II was een ergere kastijding dan die van de twee wereldoorlogen en heeft logisch geleid tot een catastrofaal beleid in de Kerk. ... Maar ook de gelovigen gaan niet vrijuit. Canon 212 van het Canoniek Recht haalt aan dat de gelovigen het recht én de plicht hebben aan hun herders hun opinie mee te delen wanneer het gaat over het goed voor de Kerk. Men moet dat doen uit liefde voor het geloof en ook uit liefde voor het hoogste kerkelijk gezag”.

### **Einde van de Mariamaand mei**

Onze Lieve Vrouw vroeg te Fatima de verering van de eerste zaterdagen: H. Mis, rozenkrans en toewijding aan Haar Onbevlekt Hart. Let op: het gaat hier niet over de zondagsmis op zaterdagavond, wel over de zaterdag-ochtendmis. Waar kunnen gelovigen in ons land aan de verlangens van Onze Lieve Vrouw van Fatima voldoen?

### **Slotbedenking**

De godsdienstvrijheid is opgenomen in de Belgische grondwet. Met deze lockdown en allerlei maatregelen wil men de veiligheid en gezondheid van elkeen beschermen. Terecht ! Maar, een mens is meer dan een lichaam dat sterfelijk is. Wij hebben een ziel die niet sterft en Gods hulp vraagt langs de heilige sacramenten!

Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw

Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat

T: 00(32)– 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be

W: [www.foyermartherobin.net](http://www.foyermartherobin.net) info@huizemartherobin.net

[www.huizemartherobin.net](http://www.huizemartherobin.net) [www.facebook.com/huizemartherobin](https://www.facebook.com/huizemartherobin)